



Henri (Harry) Bernard Sibert Holla is geboren in Venlo op 19 november 1904. Hij was de zoon van Jean Holla en Henriette Schwiep.

Hij ging in 1935 als jurist werken bij de Gruyter. Het hoofdkantoor van De Gruyter stond in 's-Hertogenbosch. Rond 1937 had deze winkelorganisatie al zo'n driehonderd winkels in heel Nederland.

Harry was in zijn vrije tijd actief aan het jeugdwerk verbonden. Hij werd in 1937 oubaas bij de André de Thayegroep in Den Bosch. Hij trouwde op 31 januari 1938 in Den Bosch met Helena Henrica Wilhelmina Arnoldina Aarts.

Door de oorlog werd voor hem het werk bij de Gruyter beduidend minder. Op 1 maart 1943 verliet hij de vaste dienst, maar bleef voor het uitvoeren van opdrachten aan de zaak verbonden. Hij associeerde zich met enkele advocaten tot een eigen kantoor.

In de oorlog was hij actief in het verzet. Hij werkt mee aan het illegale *Vrij Nederland* waarvan hij de provinciale vertegenwoordiger in Brabant was. Holla werd begin 1944 leider van de Oost Brabantse afdeling van de Landelijke organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO) en later dat jaar ook vertegenwoordiger van Zuiden in de landelijke top van de gezamenlijke verzetsorganisaties. Hij hielp diverse Joodse Nederlanders aan valse identiteitspapieren en vond voor hen (tijdelijke) schuilplaatsen.

Na de oorlog werd hij weer actief binnen Scouting. Hij werd groepsleider bij de mgr. Vestersgroep in Vught. Toon van Oers en Frits Grips waren hopman en kapelaan G. Renders was aalmoezenier. In 1945 werden barakken ingezegend.



In 1945 werd mr. Holla president van het eerste tribunaal dat op 26 januari door minister Van Heuven Goedhart in 's-Hertogenbosch werd geïnstalleerd. De tribunaal hadden ten doel in het belang van de veiligheid van de staat personen met een nationaalsocialistische gezindheid, of degenen die met de vijand hadden gecollaboreerd of afbreuk hadden gedaan aan het verzet tegen de Duitsers bijzondere maatregelen op te leggen. Strafmaatregelen waren o.m. tien jaren internering, ontzegging uit bepaalde rechten, vooral uit het actief en passend kiesrecht, en verbeurdverklaring van het vermogen. Het tribunaal in Den Bosch heeft van 1945 tot 1948 circa 5300 dossiers behandeld.

In 1947 werd Henri geridderd als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Op 2 september 1973 erkende Yad Vashem Henri en zijn vrouw Helena als Rechtvaardige onder de Volkeren.

Harry is overleden in Vught op 6 januari 1995.

Meer informatie

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no 4, 1937 » 1937-04 - Pag. 28 | Delpher](#)

[Bossche Encyclopedie | Henri Bernard Sibert \(Henry\) Holla \(bossche-encyclopedie.nl\)](#)

[Holla Henri & Helena \(Aarts\) \(yadvashem.org\)](#)

[Ondergrondse Pers 1940-1945 · A t/m H \(geni.com\)](#)

[HGGII-Inleiding.pdf \(lo-lkp.nl\)](#)

[Fencing 1 \(weggum.com\)](#)

[Akte - Regionaal Historisch Centrum Limburg \(wiewaswie.nl\)](#)

[Akte - Brabants Historisch Informatie Centrum \(wiewaswie.nl\)](#)

[Meester Henri Bernard Sibert Holla \(1904 - 1992\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[De Ondergrondse Pers 1940-1945, 3e geheel herziene druk door Drs. Hans de Vries \(knav.nl\)](#)

[Orde Nederlandse Leeuw | Nationaal Archief](#)

[Foto's - BHIC](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.