

Theodorus (Theo) Eijkman is geboren op 6 januari 1925 in Utrecht. Hij was de zoon van Jacobus Martinus (Ko) Eijkman en Gerardina Catharina (Dina) van Essen.

Op 11 april 1925 werd Groep 20 Theofillusgroep opgericht in Rotterdam als CJMV groep door Hopman M.J. Heistek. De groep droeg een bruine das. Het was eerst een landverkennergroep, maar veranderde later naar zeeverkenner. De loodsstam heette Willem Barents. De groep nam deel aan de Wereld Jamboree in 1937. De stam heette de Willem Barentzstam. De groep had in 1935 haar troeplokaal op Zoutziederstraat 19. Theo was samen met zijn vriend Henk Lokkerbol welp, verkenner (matroos) en loods bij groep 20. Ze zaten ook samen op de HBS. Zijn vader was voor de oorlog loods schipper en oubaas bij deze groep. Ook Theo en Henk namen deel aan de Wereld Jamboree.

Tijdens de oorlog werd Scouting op 2 april 1941 verboden. Groep 20 werd een afdeling van de jongerenclub van de CJMV om toch te kunnen blijven bestaan. Ze noemden zich Club M (M als afkorting voor matrozen). Henk Lokkerbol beschrijft in het jubileumboek *In en Om de Twintig* dat ze op vrijdagavond vergaderden in het Theofilus gebouw aan de Oranje Nassaustraat. De leden van de groep hielden zo tijdens de oorlog contact.

Theo dook tijdens de oorlog onder in Friesland. Henk ging regelmatig langs bij zijn ouders om te horen hoe het met hem ging.

Na de oorlog trouwde Theo op 26 juni 1956 in Rotterdam met Margaretha Sophia (Gré) Lamers. Hij kreeg in 1961 een Gouden Jacobsstaf. Theo was tot 1965 schipper en groepsleider. Hij was voorzitter van de Landelijke Bandcommissie van Scouting Nederland.

Theo is overleden op 27 juni 2009 in Rotterdam.



### Meer informatie

[Theodorus "Theo" Eijkman \(1925-2009\) » Genealogie Eijkman, De Winter, en anderen » Genealogie Online](#)

[Jacobus Martinus "Ko" Eijkman \(1894-1974\) » Genealogie Eijkman, De Winter, en anderen » Genealogie Online](#)

Boekje "In en Om de Twintig" (1925-1945), jubileum uitgave 40 jaar.

[Theo Eijkman \(Utrecht, 6 januari 1925 - Rotterdam, 27 juni 2009\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.