



Willem Egbert (Pim) Froger wordt geboren op 24 april in 1905 in Utrecht als zoon van een niet-katholieke vader (een beroepsofficier) en een katholieke moeder. Pim werd wel katholiek opgevoed, maar bezocht de Rijks-HBS te Den Haag en groeide daardoor op buiten het specifiek katholieke milieu.

Froger werd lid van een Haagse NPV-groep, later leider en volgde met succes de 4^e Gilwell-cursus in 1924, die de bevoegdheid gaf om zelf een groep te leiden. Na de HBS ging hij naar Delft, maar na een jaar staakte hij zijn studie en kwam in 1925 als dienstplichtig militair naar Breda, waar hij F. Frencken leerde kennen, de leider van de Eucharistische Kruistocht. Van deze kreeg Froger het verzoek de EK-vorming van jongens ter hand te nemen. Daarvoor greep hij terug op de hem bekende Scouting: *'met de ervaring in mijn padvindersjaren, dat het verkennen een machtig vormingsmiddel is'*. In 1928 was hij betrokken bij de oprichting van de eerste Katholieke Scoutinggroep in Utrecht: Charles de Foucauld Groep, Groep 8 N.P.V. Hij werd de eerste groepsleider.

Na de start van Scouting in Nederland was de Katholieke kerk geen voorstander omdat men als neutrale beweging vond dat er voor de kerk geen plaats was. Diverse mensen ondernamen pogingen om de houding van de kerk te veranderen. Er werden "proeftroepen" gesticht, onder andere in Breda, Nijmegen en Utrecht, welke druk uitoefenden op de kerk om hen te erkennen. Onder hen waren onder andere Pim Froger, Prof. Dr. J.E. de Quay, Mr. René Höppener en Dr. Ramselaar. Door met veel tactiek te werken, wisten ze te realiseren dat de goedkeuring door de bisschoppen er in januari 1930 dan toch eindelijk kwam. Als officiële geboortedatum van de Katholieke Verkenners werd 23 april 1930, St. Jorisdag, aangehouden.

Froger was tijdens de oorlog kapelaan in Heerle. Hij besloot om daar een vakantieboerderij voor stadkinderen te starten, zijn oog viel op boerderij Nieuw Moerbeek. Toon van Oers kwam op 1 april 1942 in dienst als beheerder. De bedoeling was dat kinderen uit de grote steden, die honger leden, hier twee week konden aansterken. Oers kreeg al snel versterking door assistenten die Froger in eerste instantie vond binnen de Katholieke verkenners.



Onder hen waren Jan van Nassau uit Roosendaal en Jan van der Pluijm uit Breda. Ook de broers Kees, Theo en Jo van Veenendaal uit Utrecht werden actief op de boerderij. Jan van der Pluijm studeerde aan de Economische Hogeschool in Tilburg en hij weigerde de loyaliteitsverklaring te tekenen. Hij kende Froger als vaandrig van de verkenners. In het najaar 1942 kwam hij in Moerbeek en werd als landbouwkundig ingenieur 'essentieel voor de voedselvoorziening'. Froger regelde de papieren. Van der Pluijm was een van de eerste die

zo aan de Arbeitseinsatz ontkwam. De eerste jaren waren het vooral verkenners die met verzonden functies als landarbeider of boer aan het werken in de Duitse munitie en wapenindustrie wisten te ontkomen. Naar schatting 1500 kinderen wisten daarnaast in Nieuw Moerbeek op krachten te komen. Froger en zijn vaste Moerbeek groep van 10 tot 15 man was niet alleen actief op de boerderij. Ze zorgden voor schuilgelegenheid in het dorp, legden een illegale telefoonnet aan en zorgden en direct na de bevrijding voor dat er weer stroom kwam in het dorp. Froger hield zich daarnaast bezig met spionage voor de geallieerden. Met de telefoonlijn stond hij in verbinding met mensen achter de frontlinie. Jo van Veenendaal had daar naar alle waarschijnlijkheid voor gezorgd. Hiermee gaven ze o.a. de coördinaten door aan de geallieerden van het hoofdkwartier van de Duitsers in Heerle. Na een beschieting daarvan, waren de Duitsers gevlucht. In het hoofdkwartier vond men toen een kaart met daarop alle posities van de Duitse troepen in Brabant. Theo van Veenendaal heeft die kaart om zijn lijf gebonden en, gekleed in een boerenoveral, naar het verzet in Breda gebracht. Die heeft de kaart vervolgens aan Generaal Demsey gegeven.

Na de oorlog werd Froger overgeplaatst naar het Zeeuw-Vlaamse Schoondijke. Daar bouwde hij een parochiekerk en richtte in Oostburg de HBS op. In 1957 ging hij naar Oosterhout waar hij de parochie van de Mariakerk leidde. In september 1960 richtte hij daar een Scoutinggroep op, de Mariagroep.

Op 25 april 1955 ontving hij een Zilveren Vlaamse Gaai voor zijn werk voor de Katholieke Verkenners. Hij overlijdt op 10 april 1980 in Oosterhout en ligt daar begraven.

Meer informatie

[Geschiedenis - Scouting Aarle-Rixtel](#)

[Adlib Internet Server 5 | Details \(ru.nl\)](#)

[\(PDF\) Het apostolaat der jeugd. Katholieke jeugdbewegingen in Nederland 1900-1941 \(researchgate.net\)](#)

[Zolang we ze blijven herdenken, blijven ze leven... - De Krant Wouw \(dwd-media.nl\)](#)

[Mariagroep \(Oosterhout\) - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[De Mariagroep \(scoutingmariagroep.nl\)](#)

[1e Charles de Foucauld Groep \(Utrecht\) - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[Oosterhout - Begraafplaats Leijzenakkers - Willem-Egbert-Fro \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[Online Familieberichten; Overleden: Willem Egbert \(priester\) Froger \(10-04-1980\) \(online-familieberichten.nl\)](#)

[de Stem | 3 mei 1986 | pagina 31 - Krantenbank Zeeland](#)

[Pim Froger - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[www.prinsesirenebrigade.nl/omgekomen_pib'er_van_Veenendaal.htm](#)

<p>In dankbare herinnering aan WILLEM EGBERT FROGER geboren te Utrecht op 24 april 1905, gestierd door het H. Sacrament van de zieleke overleden te Oosterhout op 10 april 1980.</p> <p>Na zijn leken-assistentie bij Mgr. Francken, zijn technische en psychologische studie, het oprichten van het Katholiek Verkenneren bereidde hij zich voor op het Priesterschap. Op 24 mei 1940 werd hij te Heeven door Mgr. Hoopmans tot Priester gewijd. Hij diende de Parochie van Heerle N.Br. en werd in 1946 Pastoor te Schoondijke. Hij was mede-stichter en directeur van de eerste Katholieke school voor Maatschappelijke Werkers te Eindhoven en gelijktijdig belast met de bijzondere op- dracht de oorlogverwoestingen in Zeeuws-Vlaanderen te helpen herstellen, niet in het minst de herbouw van Kerke- lijke gebouwen en scholen. Hij nam het initiatief voor het Katholiek Voorigezet onderwijs in Zeeuws Vlaan- deren.</p>	<p>Van 1957 tot 1976 was hij Pastoor te Oosterhout van de Maria Parochie, waar hij het Buurtwerk Oosterhout West stichtte. De bejaarden- en ziekenzorg had zijn voordurende belangstelling tot aan zijn heengaan.</p> <p>Zijn diepe levenserf was overtroefd door de vresugle en blijheid van zijn natuur, dat was het geheim van zijn leven. Het H. Misoffer was zijn dagelijks terugkerend feest. Moeder Maria leidde hem tot Christus. Hij genoot van hetgeen het leven hem schenkte. Hij was blij en maakte anderen blij door zijn eenvoud, zijn humor en zijn dienstbaarheid. Zijn aard werd vooral geëmerkt door zijn grote liefde en zorg voor de mens, hetgeen vooral tot uiting kwam in zijn bereidheid hem in nood te helpen. Zijn opvoedkundige invloed kwam voort uit zijn diepe godsdienstigheid, zijn ori- neelbaarheid en zijn grote sprekeheid. Zijn leven laat zich samenvatten in weinig woorden: Hij was Priester.</p>
--	---

24

4^{DE} GILLWELL LEIDERSCURSUS

ADA'S HOEVE - 21 JULI—2 AUG. 1924



Alfons ZIEGLER - Zwolle

J. v. Meeuwen.	N. Max.	I. Wolf.	F. Molhings.	W. Ditsman.	W. Proger.
G. Gerrits.	W. Knutick.	T. Balh.	G. Londouch.	J. Sevenhuysen.	J. Rüsse.
O. Lohman.	J. Korsman.	H. Brochman.	A. v. Voorhuysen.	J. Schaap.	T. Lester.
			Assistent	Hopman	Assistent
				T. Beremer.	W. Dyleveld.
					M. Poortman.