

Margaretha Martha (Greet) Compaan is geboren op 24 oktober 1919 in Stad Doetinchem. Ze was de dochter van Jacob Compaan en Grietje Mulder. Derk (Dick) Jan (7 oktober 1916, Stad Doetinchem) was haar broer.

Haar broer Dick was Scoutsleider bij de Dodogroep (groep 1) in Doetinchem. Deze groep is in opgericht in 1916. Hij staat op de groepsfoto die werd genomen bij het afscheid van Hopman van Heerde in 1939. Hij is de vaandrig bij nummer 21. Dick moet in 1939 in dienst en wordt wachtmeester bereden artillerie. Tijdens de mobilisatie is hij gelegerd in de Alblasserwaard.



In 1941 werd Scouting verboden en moest ook Dick stoppen. Het groepshuis De Vennehut wordt geconfisqueerd door de Duitsers.

Greet woonde voor de oorlog aan de Frederik Hendrik straat 12c in Doetinchem. Ze was koerierster bij het verzet.

Op 2 april 1945 werd Doetinchem bevrijd. Snel hierna kwamen de leden van voor de oorlog weer bij elkaar om de groep nieuw leven in te blazen. Het aantal jongens dat lid wil worden is zo groot dat er direct twee groepen gestart kunnen worden. Dick Compaan en Kees Schimmel, scoutsleiders van voor de oorlog waren de grote trekkers. Leaders en leidsters werden gezocht onder de oud leden en zussen en verloofden. Greet werd de eerste leidster van horde II.

Na de oorlog werd Scouting erg populair en ontstonden naast de Dodogroep, nog twee groepen binnen de NPV. Uiteindelijk bleef hiervan de Graaf Otto groep over.

Meer informatie

[Registratie Jacob Compaan & Grietje Mulder & Frederik Simon Adolf Mulder & Cisso Klaas Mulder & Bouwina Alida Mulder & Derk Jan Compaan & Margaretha Martha Compaan in 1910 » Open Archieven](#)

Bij de Bliksembom, 100 jaar scouting in de Kruisbergse Bossen van Doetinchem, Gerben Zweers, 2015.

[Geschiedenis - Scouting Graaf Ottogroep Doetinchem \(graaf-ottogroep.nl\)](#)

[Database - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[British Index to Dutch Helpers of Allied Personnel | WWII Netherlands Escape Lines \(wwii-netherlands-escape-lines.com\)](#)