

Rein van der Veen



Reinder (Rein) Jan van der Veen is geboren op 21 juli 1925 in Goes. Hij was de zoon van Hidde Reinder Jan van der Veen en Maria Johanna Duvekot. Hij kwam uit een gereformeerd gezin. Rein had een oudere en een jonger zus en broertje. Het gezin verhuisde in 1926 naar Terneuzen waar zijn vader notaris werd.

In Terneuzen was Rein welp van de 2^e Terneuzensche Padvinderij (NVCP). Hij werd op 8 september 1934 geïnstalleerd. Op de foto houdt hij rechts de totem vast. Op 7 juni 1937 werd hij verkenner 3e klas, en een maand later op 12 juli 1937 verkenner 2e klas. In de zomer van 1937 bezocht hij de Wereld Jamboree in Vogelenzang.



In 1938 werd zijn vader notaris in Groningen. Ze gingen wonen in een groot huis aan het Emmaplein in de stad. Rein ging naar het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen, hij was sportief en lid van de Christen Gymnasiasten Bond.

Toen de oorlog uitbrak werden verschillende gezinsleden actief in het verzet. Ze moesten niets hebben van de NAZI ideologie. Zijn vader begon al in juni 1940 met verzetswerk. Ook zijn kinderen volgden. Na de oorlog hield rector Jonker van het gymnasium een rede ter nagedachtenis aan omgekomen oud leerlingen. Hier vertelde hij: *"Ik herinner mij hoe in de winter van 1940-1941 een groep jonge mensen mij vroegen een avond in hun midden te komen. Het was een mooie, moedgevende avond voor mij. Wat een vuur! Wat een bereidheid tot de Strijd! Onder hen waren er twee, wier namen staan gebeiteld op de gedenksteen die nu in ons Gymnasium wordt aangebracht: Cor Dijksterhuis en Rein van der Veen. Vol begeerte om te komen tot actief verzet."*



In Groningen werd na verloop van tijd voor Rein de grond te heet onder de voeten nadat hij in november 1943 een oproep voor de arbeidsdienstplicht ontving. Hij behoorde tot het kleine groepje leerlingen dat uitweek naar Kampen om daar in de zomer van 1944 eindexamen te doen. Later ging hij naar Amsterdam en Voorburg. Hij was hier getuige van de ontwikkelingen in de Gereformeerde kerk die leidden tot de Vrijmaking op 11 augustus 1944. Ook de andere leden van het gezin verbleven op verschillende plaatsen nadat de Duitsers het ouderlijk huis hadden ingenomen.

In augustus 1944 komt het gezin nog een keer bij elkaar. Maar na een vreemd telefoontje besloten Rein en zijn vader te vluchten. De rest van het gezin komt op verschillende (onderduik) adressen terecht. Hun huis wordt ondertussen leeggeroofd.

In april 1945 verblijft Rein met zijn oudste zus bij de familie de Jong in het *Huis met de Dertien Tempels* aan de Oude Boteringestraat in de Groninger binnenstad. De Canadezen rukken op en vinden veel tegenstand in de stad. De omgeving van de Grote Markt staat in brand. De mensen die in het pand waar Rein zit, onderdak gevonden hebben, dreigen door het vuur ingesloten te worden. Rein besluit om een vluchtroute te verkennen. Hij wordt op 15 april doodgeschoten door een Duitse sluipschutter, één dag voor de bevrijding van de stad. Rein wordt begraven op de Zuiderbegraafplaats en later met zijn ouders begraven op begraafplaats Selwerderhof in Groningen.

In april 2022 is een plaquette onthuld ter nagedachtenis van de gemeenschap van de Theologische Universiteit in Kampen. Rein wordt hierop genoemd.



Meer informatie

[Veen, Reinder Jan van der \(Groninger Archieven\) - Groninger Archieven](#)

[Zeeuwsch dagblad » 03 mei 1945 - Art. 11 | Delpher](#)

[Nieuwe provinciale Groninger courant » 23 apr 1945 - Art. 21 | Delpher](#)

[Willem Lodewijk Gymnasium - Wikipedia](#)

[Vaal / Vuyst - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Groningen - Begraafplaats Selwerderhof - - graf 954970 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.