



Albertus Henri (Bart) is geboren op 20 april 1915 in Utrecht. Hij had twee broers; Leonardus (Leo) Cornelis Heij, geboren op 2 februari 1914 en Cornelis (Kees) Heij, geboren op 27 november 1919. Hun ouders waren Dirk Johan Heij en Theodora Antoinetta Boer. Ze zijn op 23 oktober 1912 getrouwd. Ze hadden nog vijf zussen. Hun vader was meubelmaker en had op zolder zijn werkplaats. Als geboren en getogen Utrechtenaren groeiden de drie broers op in het huis aan de Obrechtstraat 47 bis

De drie broers was actief lid van Scouting in Utrecht. Leo was belastingambtenaar, Bert stratemaker en Kees was instrumentenmaker.

Toen de Duitsers Nederland bezetten, was Leo een van de eersten die zich inzette voor het illegale blad *Je Maintiendrai*, waarvan hij de bladen stencilde. Hij wilde ook Engelandvaarder worden. Zijn verloofde Johanna Biestervelt hield hem niet tegen, maar wilde wel dat ze eerst zouden trouwen. Ze trouwden op 9 oktober 1940 maar Leo vluchtte niet naar Engeland. Bart Heij werd in het begin van de oorlog gearresteerd en naar Berlijn vervoerd. Daar zat hij in een cel met Antonius Hegge. Ze slaagden erin te ontsnappen en naar Nederland terug te keren.

De broers besloten zich aan te sluiten bij de verzetsgroep de Oranje Vrijbuiters. De Oranje Vrijbuiters was een verzetsgroep die werkte vanuit Utrecht maar leden had vanuit heel Nederland. De groep was in 1941 door Klaas Postma ("oom Peters") opgericht en liet Joden en studenten onderduiken. In 1943 werd een knokploeg opgericht van ongeveer 24 jongens en Truus Solleveld. Deze ploeg pleegde aanslagen op landverraders, NSB-ers en Duitsers en pleegde overvallen op distributiekantoren. Bart, Leo en Kees van der Heij, scouts uit Utrecht en Jacques Martens, voortrekker van de André de Thayegroep in Beverwijk waren bij de knokploeg aangesloten. De broers zouden onder ander ingezet worden bij een overval op het distributiekantoor in Elst. Eind augustus werden aantal Vrijbuiters opgepakt, waaronder Jacques. Een van hen, Joop de Heus, verraadde de rest. Op 17 december werden zij met een aantal onderduikers gearresteerd. Ze kwamen terecht in het Oranjehotel in Scheveningen waar ook andere Vrijbuiters gevangen zaten. Op 28 februari 1944 werd over 20 mannen het doodvonnis uitgesproken. De dag erna, op 29 februari, werden op de Waalsdorpervlakte Leo, Kees en Jacques met hun 15 verzetskameraden gefusilleerd. Hun laatste woorden waren: "Wij sterven voor God, Koningin en Vaderland". Bart kreeg samen met een ander lid van de Vrijbuiters, na te hebben moeten toekijken hoe zijn beide broers geëxecuteerd werden, gratie. Het vonnis van Bart werd omgezet in levenslange tuchthuisstraf. Hij kwam terecht in concentratiekamp Dachau. Hij overleefde dit vernietigingskamp.



Na de bevrijding werden de gefusilleerden opgegraven en geïdentificeerd. Aanvankelijk werden zij ongekist in een massagraf op de Algemeene Begraafplaats in Den Haag neergelegd. Later zijn zij herbegraven en nu liggen zij bij elkaar, bij een voor de "Oranje Vrijbuiters" opgericht monument op de 3e Algemene Begraafplaats 'Tolsteeg' in Utrecht.



Tijdens de bijzetting kwamen mensen uit het verzet aan het woord en van Scouting waar de broers Heij lid van waren.

Bart is overleden op 30 september 1991 in Den Haag.

Meer informatie

[Klaas Postma – Oog in Al in Beeld](#)

[Oranje Vrijbuiters - een Utrechtse verzetsgroep](#)

[Oranje Vrijbuiters - Wikipedia](#)

[Leonardus Cornelis Heij \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Leonardus Cornelis Heij | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Leo Heij - Wikipedia](#)

[Cornelis Heij \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Cornelis Heij | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Bart Heij - Wikipedia](#)

