

Bob van Ootegem is geboren op 3 februari 1922 in Amsterdam. Hij was de zoon van Isidorus van Ootegem (28 juni 1889, Dordrecht) en Cornelia Gerardina van den Berg (12 januari 1898, Amsterdam) .

Hij was voor de oorlog lid van de padvinderij in Amsterdam West, samen met zijn vriend Eelke de Boer.

In het begin van de oorlog hielp Bob mee met het maken en verspreiden van het illegale blaadje "De Waarheid". De blaadjes werden in zijn ouders huis, aan de Admiralengracht 291, gemaakt. Zijn ouders zaten in het onderwijs en hadden thuis een typemachine en een stencilmachine, dus dat kwam wel van pas. Hij is hierdoor wel twee keer opgepakt in de zomer van 1943. De eerste keer zat hij een paar dagen in de Euterpestraat in het gebouw van de Sicherheitsdienst. Een paar maanden later werd hij ingesloten in een cel in het Huis van Bewaring 11 aan de Amstelveenseweg/Havenstraat.

In de herfst 1943 is hij op transport gesteld naar Farge bij Bremen waar hij in één van de daar aanwezige kampen gevangen gezet werd en tewerkgesteld werd als dwangarbeider in het kader van de Arbeitseinsatz.

Hij trouwde op 24 mei 1945 in Bremen met de Poolse Katerina Borisenko (26 oktober 1926, Janow). Ze waren overtuigd communist.

Bob overleed op 18 oktober 1996 in Alkmaar.

Meer informatie

[Scouting in Amsterdam West van de periode 1940-43, naam gezocht... - Geheugen van West](#)

[Farge - Wikipedia](#)

[De Waarheid \(krant\) - Wikipedia](#)

[Bob van Ootegem \(archieff.amsterdam\) vernu-amsterdam.pdf \(stichtingargus.nl\)](#)

[De waarheid » 21 dec 1949 - Art. 46 | Delpher](#)

[Bob van Ootegem \(Amsterdam, 3 februari 1922 - Alkmaar, 18 oktober 1996\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Arbeitseinsatz - Nationaal Archief](#)

[Bob van Ootegem | Nationaal Archief](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.