

Harry Linthorst Homan



Henri Peter (Harry) Linthorst Homan is geboren op 29 mei 1905 in Assen. Hij was zoon van Mr. Jan Tijmen (Jan) Linthorst Homan (1873-1932), de Commissaris der Koningin in Drenthe en Jeannette Madelaine Staal. Hij had een twee jaar oudere broer Johannes (Hans) (Assen, 17 februari 1903). Het gezin was Vrijzinnig hervormd. De twee broers groeiden op in het voormalige provinciehuis in Assen en op het landgoed Overcinge te Havelte.

Harry ging in Assen naar de lagere school en het gymnasium. Hij had een knobbel voor talen, hoewel hij aan Duits een pest had. Bij het gezin thuis werd nog veel Frans gesproken en deze taal lag hem dan ook wel het beste. Hij deed veel aan sport en werd samen met zijn broer lid van Scouting. Op 8 juli 1911 worden de eerste Asser padvinders geïnstalleerd. Hiervoor was zelfs een lid van het Hoofdbestuur naar Assen afgereisd. In de beginperiode waren verschillende officieren van het Asser garnizoen bij de leiding actief waardoor de activiteiten een militaristisch tintje hadden. Harry en Hans werden scout bij groep 1, de latere Zwervers. Het clubhuis wordt verplaatst van het Koetshuis van Lels naar het Koetshuis van Linthorst Homan aan de Kloosterstraat. Hun vader was tot 1930 lid van de Raad van de Vereniging.

Na zijn middelbare school ging hij van 1924 tot 1929 rechtsgeleerdheid studeren aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij werd daar gekozen tot Praeses van het Leids Studenten Corps. In 1925 ging hij naar de School Reserve Officieren Artillerie te Ede en in 1927 werd hij benoemd tot Reserve Officier bij het K.R.A. (de Gele Ridders) in Arnhem. Van 1929 tot 1935 was hij advocaat, in een praktijk met zijn broer Hans Linthorst Homan in Assen. In 1935 werd hij directiesecretaris bij Philips. Hij trouwde op 9 januari 1940 in Wassenaar met Renée Henriëtte del Court van Krimpen (1919-2002); samen kregen zij drie zoons. Ze gingen wonen in Eindhoven waar hij verbleef tot 13 januari 1943.

Tijdens de mobilisatie was hij ingedeeld bij de Lichte Divisie Peelstelling. Na de capitulatie ging hij weer terug naar Eindhoven en raakte vrijwel direct betrokken bij verzetswerk. Mede door de informatie die ze aan de geallieerden verstrekten, verliep het bombardement van de Philipsfabrieken in december 1942 vrij succesvol en met een minimum aan slachtoffers.

De Sicherheitsdienst kwam hem in januari 1943 arresteren, maar hij wist te ontsnappen. Zijn vrouw dook onder tijdens de oorlog, mogelijk in 's Gravezande. Harry werd met een opdracht naar Engeland gestuurd en hij vertrok op 22 september 1943 om via de zuidelijke route naar de UK te gaan. Via Brussel-Parijs-Toulouse -Lerida-Madrid-Gibraltar- Bristol stond hij op 16 december van dat jaar voor minister president Gerbrandy van de regelring in ballingschap.

In Engeland werden de Engelandvaarders verhoord door de Britse veiligheidsdienst MI5 en daarna door de Nederlandse veiligheidsdienst. De verhoren van de Nederlandse veiligheidsdienst zijn bewaard gebleven. Na het verhoor werd Harry geplaatst bij het bureau

opbouw Militair Gezag en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij werd als kolonel benoemd tot souschef van het Militair Gezag. In die functie moest hij zijn broer Hans in 1945 meedelen dat deze was gestaakt in zijn functie als commissaris van de Koningin van Groningen.

Na de Duitse inval in mei 1940 publiceerde zijn broer Hans in juli de brochure *Aanpakken! Een hartekreet van een jongen Nederlander*, en richtte hij met Louis Einthoven en Jan de Quay de Nederlandsche Unie op. Deze organisatie werd opgericht om een eenheid te vormen tegenover de bezette. Ze was omstreden omdat ze, naar het oordeel van veel mensen, veel te ver meeging met de bezetter. Van het driemanschap bleek Homan het meest inschikkelijk tegenover de nazi's. Vanwege dit 'oorlogsverleden' was hij na de bevrijding in mei 1945 geruime tijd ambteloos burger. Maar na de conclusie van een regeringsonderzoek ten aanzien van de Nederlandsche Unie werd in oktober 1947 aan Homan toch eerherstel verleend.

In het najaar van 1945 werd Harry gevraagd voor de positie van Commissaris der Koningin in Friesland. Hij weigerde, omdat hij vond dat hij daar als Drent niet op zijn plaats was. Toen er alsnog een klemmend beroep op hem werd gedaan, stemde hij toe, maar alleen als hij een proeftijd kreeg van twee jaar. Hij bleef uiteindelijk 25 jaar in functie. Van 1969-1979 was hij voorzitter van het Genootschap Engelandvaarders.

In 1949 werd hij lid van de Raad van de Vereniging van de NPV en was dit ook nog in 1951. Zijn vader was in 1927 en 1929 ook lid van de Raad van de Vereniging. Zijn broer was in 1938 lid geworden van de Oud Padvinders Vereniging.

Harry was een verwoed sportman, waarbij hij uitblonk in roeien, schaatsenrijden, paardrijden, schermen en skiën.

Hij is overleden op 3 februari 1989 in Wapenveld en ligt begraven in een familiegraf bij de Hervormde Kerk te Havelte.



Hij was Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, Officier in de Orde van Oranje-Nassau met zwaarden en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij ontving het Kruis van Verdienste en het Verzetsherdenkingskruis. Daarnaast was hij Grootofficier in de Orde van de Kroon (Perzische Rijk), Officer in the Most Excellent Order of the British Empire en Officer in het Legion of Merit (Verenigde Staten van Amerika).

Meer informatie

[Raad der Vereeniging - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](https://scoutpedia.nl/scoutwiki.org/Raad_der_Vereeniging)

[Harry Linthorst Homan - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](https://scoutpedia.nl/scoutwiki.org/Harry_Linthorst_Homan)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no 2, 1938 » 1938-02 - Pag. 29 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 32, 1949-1950, no 3, 1949 » 1949-12 - Pag. 17 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 33, 1950-1951, no 4, 1951 » 1951-01 - Pag. 5 | Delpher](#)
[Harry Linthorst Homan - Wikipedia](#)
[Hans Linthorst Homan - Wikipedia](#)
[Linthorst Homan, Johannes \(Hans\) - Stichting Dodenakkers.nl](#)
[Homan-de-familie-26-10-2015.pdf \(snba.nl\)](#)
[1979-02-SCHAKEL.pdf \(museumserver.nl\)](#)
[De Zwervers \(Assen\) - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)
[Vrienden \(vriendenzwervers.nl\)](#)
[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)
[Harry Linthorst - Nationaal Archief](#)
[Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief](#)
[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 16, 1930, no. 5, 1930 » 1930-05 - Pag. 47 | Delpher](#)
[Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland » 22 mei 1965 - Art. 264 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.