



Feike de Boer is geboren op 17 januari 1892 in Goingarip. Hij was een zoon van kamerlid Rients Feikes de Boer.

Na zijn eindexamen werd hij in 1910 toegelaten als adelborst aan het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder. Wegens het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog voer hij vierenhalf jaar lang voor de marine in de Indische archipel rond. Onmiddellijk na zijn terugkeer naar Nederland in 1919 verliet hij de marine en stapte hij over naar een werkkring op het vasteland bij de koopvaardij. Daar werd hij op 27-jarige leeftijd onderdirecteur van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland in Batavia. Hij trouwde op 16 augustus 1919 met de Deense Aagot Vestesen (1888-1960). Uit dit huwelijk werden 2 dochters geboren. Na haar overlijden trouwde hij met Helene Kettner (1902-1968).

Tijdens de oorlog was Feike in 1940 en 1941 onderdeel van de Amsterdamse afdeling van de Nederlandsche Unie. Op 10 januari 1940 werd hij gearresteerd op verdenking van verzetsactiviteiten in de haven van Amsterdam, maar De Boer kwam na twee weken weer vrij.

Op 4 mei 1942 arresteerden de bezetters 460 keurige heren, die geen van allen een flauw vermoeden hadden wat daarvoor de reden was. Het waren hoogleraren, politici, schrijvers, musici, advocaten, geestelijken, burgemeesters: een indrukwekkende doorsnede van de elite van Nederland. Met vrachtwagens werden ze vanuit het hele land samengebracht in een klein dorpje vlakbij Den Bosch. Tot eind 1944 zouden honderden notabele Nederlanders als gijzelaars vastzitten in het voormalige kleinseminarie Beekvliet bij St Michielsgestel. Onder hen zaten ook verschillende (oud) scouts zoals Frits Philips en De Quay. De mannen waren niet te vergelijken met 'gewone gevangenen'. De Duitsers beschouwden deze groep als onderpand. Zolang de Nederlandse bevolking zich netjes en coöperatief gedroeg, zouden de gijzelaars geen haar op het hoofd worden gekrenkt. Was dit niet het geval, dan zouden één of meerdere van hen zonder pardon worden geëxecuteerd. Zo fungeerden de gijzelaars als een soort 'repesaille-reserve'. Het kampregime was erg licht. De Duitse en Nederlandse bewakers hadden de opdracht gekregen om de gijzelaars met rust te laten zolang ze zich maar niet misdroegen. Ze hielden zich bezig met onderlinge cursussen, lezingen, concerten, cabaret en voordrachtavonden, bridge en sportwedstrijden. Feike kwam na twee week weer vrij.

Ondanks deze korte periodes van gevangenschap bleef De Boer actief in het politieke verzet. Hij werd actief voor het fonds voor zeelieden die voeren onder bevel van de Nederlandse regering in Londen, het Zeemanspot. Dit ging later op in het Nationaal Steun Fonds, de financier van het verzet. Het clandestiene overleg van bestuurders, onder wie Willem Drees, vroeg De Boer zich bereid te verklaren na de oorlog burgemeester van de gemeente Amsterdam te worden. Hij was burgemeester van Amsterdam van 7 mei 1945 tot

27 februari 1946. Als burgemeester zette De Boer zich krachtig in voor het herstel van Schiphol en de Amsterdamse havens. In zijn korte ambtsperiode mocht hij, als dank voor de houding van de Amsterdammers in de oorlogsjaren, van koningin Wilhelmina het motto aannemen dat sindsdien het wapen van Amsterdam siert: *Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig*.

Hij werd in 1946 lid van de Raad der Vereeniging van De Nederlandse Padvinders.

Op 10 september 1946 nam hij ontslag als burgemeester, omdat hij benoemd was in de Commissie-Generaal die namens de regering een oplossing moest vinden in het conflict met de Republiek Indonesië. Na zijn weinig succesvolle optreden in de Commissie-Generaal trok hij zich voorgoed terug uit de actieve politiek en concentreerde hij zich op het ondernemerschap. Sindsdien was hij directeur van de NSDM, destijds het grootste scheepsbouwbedrijf van Nederland. Onder zijn leiding werd het herstel van de scheepsbouw en -reparatie in Amsterdam met kracht aangepakt en kwam deze bedrijfstak opnieuw tot bloei.

Hij is overleden op 15 augustus 1976 in Amsterdam.

Hij was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Commandeur in de Orde van Oranje Nassau. Daarnaast ontving hij diverse buitenlandse onderscheidingen.

#### **Meer informatie**

[Raad der Vereeniging - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](http://Raad%20der%20Vereeniging%20-%20Scoutpedia.nl%20(scoutwiki.org))

[Feike de Boer - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](http://Feike%20de%20Boer%20-%20Scoutpedia.nl%20(scoutwiki.org))

[Feike de Boer - Wikipedia](http://Feike%20de%20Boer%20-%20Wikipedia)

[Feike de Boer - PoolParty Linked Data Server \(niod.nl\)](http://Feike%20de%20Boer%20-%20PoolParty%20Linked%20Data%20Server%20(niod.nl))

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.