



Bertus Eliza Johannes Bik is geboren op 19 december 1904 in Gouda. Hij was de zoon van Jacobus Johannes Bik en Batje Jacoba Kerper. Hij had twee broers en twee zussen.

Hij studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en het Hersteld Luthers Seminarium in Utrecht. Hij trouwde op 16 juli 1930 in Gouda met Adriana van Essen (Gouda, 25 mei 1907 - 7 november 1990) en samen kregen zij vier kinderen. Hij was in 1930 Hersteld Luthers predikant in Enkhuizen en in Amsterdam van 1938 tot 1948.

Bert was lid van de raad van commissarissen van de Lutherverkenneren. De Nederlandse Luthersche Padvindere Organisatie De Lutherverkenneren was een padvindere beweging van de Lutherse Kerk in Nederland en viel organisatorisch onder de Nederlandse Lutherse Jeugd Bond (NLJB). De Lutherverkenneren werd op 5 november 1938 in Amsterdam opgericht. De raad van commissarissen bestond uit ds. Bik en de heer Ledegang uit Amsterdam en ds. R.J. de Boer uit Weesp. Hun werkwijze werd ontleend aan de padvinderij en aansluiting bij De Nederlandsche Christelijke Vereeniging van Padvindere werd overwogen, maar heeft feitelijk nooit plaatsgevonden. In mei 1939 wordt in Weest Paraat wel vermeld dat de Hersteld Evangelisch Lutherse Groep 26 uit Amsterdam aansluit bij de NPV. Bert Bik is de groepsgeestelijke. Ook de groep van Hopman Ledegang, de Hans-Luthergroep, sluit zich aan.

#### TWEE NIEUWE GROEPEN

Met grote vreugde kunnen we hier de aansluiting melden van twee nieuwe Amsterdamse Groepen, nm. de Hersteld Evangelisch Lutherse Groep 26 Amsterdam, Groepsgeestelijke Dr. B. Bik, Groeps- en Verkennerleider L. Lemmers en Welpenleidster Mej. J. Schäfer en de Hans-Luther Groep, Groepsgeestelijke Ds. P. Neideck, Verkennerleider hopman Ph. J. Ledegang. Het stemt tot voldoening dat in steeds meer kringen de padvindere beweging waardering en verbreiding vindt.

Tijdens de oorlog was ds. Bik actief in het verzet. Ook was hij hoofdveldprediker van Gewest II. Na Dolle Dinsdag werd hij aangesteld als commandant van de Amstelveense Binnenlandse Strijdkrachten. Veel mensen waren verbaasd om zijn aanstelling en waren het er niet mee eens. Hij sprak na de oorlog tijdens de begrafenis van 4 omgekomen leden van de Binnenlandse Strijdkrachten, die op den eerste dag van de bevrijding zijn gesneuveld bij een vuurgevecht in de Valkenburgerstraat.

In Amsterdam ontpopte hij zich tot een dictatoriale voorganger in de discussie rondom de fusie van twee Lutherse stromingen. In 1948 wordt hij uit zijn ambt onttzet en sticht een nieuwe Lutherse stroming, de Vrijgemaakt Hersteld Lutherse kerk, waarvan hij de leider was. Hij stichtte daarin een kweekschool (een seminarium) en liet zich professor noemen.

Hij is overleden op 9 april 1969 in Laren. Met zijn overlijden verdwijnt de door hem geleide stroming.

#### Meer informatie

[Bertus Eliza Johannes Bik \(biografischportaal.nl\)](https://biografischportaal.nl)

[Bertus Eliza Johannes Bik - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](https://scoutpedia.nl)

[De Lutherverkenneren - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](http://Scoutpedia.nl)

[2.13.208 Inventaris van de collectie archiefbescheiden van de Ordedienst, de Binnenlandse Strijdkrachten, het Militair Gezag en van andere organisaties, gevormd door het Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel \(BRIOP\), \(1934\) 1940-1947 \(2003\) | Nationaal Archief](#)

[De Nieuwe Amsterdammer No.89 \(antonieborger.nl\)](http://antonieborger.nl)

[Jaren van verduistering: De bezettingstijd in Amstelveen - Tini Visser - Google Boeken](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no. 5, 1939 » 1939-05 - Pag. 29 | Delpher](#)

[ds. Bertus Eliza Johannes Bik \(1904 - 1969\) - Genealogy](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.