

Tony Fauchey



Antoine (Tony) Pierre Marie Fauchey is geboren in Rotterdam op 15 juli 1918. Hij was de zoon van Pierre Jean Marie Fauchey en Maria Theresia Johanna Adriana Hoedemakers.

Hij was aspirant wachtmeester bij de cavalerie en studeerde vlak voor de oorlog aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA).

Tony begon direct na de bezetting met verzet. Hij hield zich bezig met spionage activiteiten en het in veiligheid brengen van neergestorte geallieerde piloten en kende Tjamko Bootsma uit een groter netwerk dan alleen het Oranjevendel. Tony werd opgepakt wegens spionage en kwam terecht in het Oranjehotel in Scheveningen, waar hij werd verhoord. Omdat het Oranjehotel te vol werd, werd een deel van de gevangenen naar Maastricht getransporteerd, onder wie Tony Fauchey, Frits Huysman en Tjamko Bootsma.

In Maastricht werden de gevangenen opgesloten in het Minnebroedersklooster aan de Tongersestraat. Daar vond ook het spionage proces plaats. Op 22 april 1942 werd het vonnis geveld. Van de 33 verzetslieden die terecht stonden werden er 25 ter dood veroordeeld. Tony Fauchey was één van hen. Vier verdachten werden vrijgesproken en 4 werden veroordeeld tot levenslange tuchthuisstraf. Dit gold voor Frits en Tjamko. Tony zat in de cel naast Frits. Tony wilde graag als volwaardig scout worden opgeleid. Frits installeerde hem en *'zo is hij toch met de belofte gefusilleerd'*, zei Frits na de oorlog. Op zaterdag 9 mei werden de ter dood veroordeelden op de trein naar Duitsland gezet en kwamen zondag aan in het concentratiekamp Sachsenhausen bij Oranienburg. De volgende ochtend werden ze gefusilleerd.

Door de grootte toeloop van kinderen en jongeren die scout wilden worden, werden na de oorlog in Zwolle, naast de Huijsmangroep van Frits Huysman, nog vier troepen opgericht die waren aangesloten bij de NCVP. De kleuren van deze groepen waren gelijk aan die van de Huijsmangroep en de leiding kwam uit de stam van de Huysmangroep. Twee groepen kregen de naam van Frits' gesneuvelde medegevangenen. Martinus Cavaljé als lid van het Oranjevendel en oud lid van de Huijsmangroep en Tony Fauchey die in Maastricht berecht was.

Op 11 mei 2007 werd in Maastricht een monument onthuld, dat kwam in de plaats van een plaquette met de namen in het naastgelegen verzorgingshuis Lenculenhof die door de slopershamer was vernield; **OP DEZE PLEK BEVOND ZICH VAN 1856 TOT 1970 EEN FRANCISCANER KLOOSTER. IN 1941 WERD HET GEBOUW DOOR DE DUITSE BEZETTER GEVORDERD EN OMGEBOUWD TOT GEVANGENIS. IN APRIL 1942 VOND IN DE REFTER HET MAASTRICHTSE O.D.PROCES PLAATS. NA TER DOOD VEROORDEELD TE ZIJN WERDEN VIERENTWINTIG VERZETSLIEDEN VAN HIER NAAR**



CONCENTRATIEKAMP SACHSENHAUSEN (DUITSLAND) GEVOERD EN ALDAAR IN DE VROEGE OCHTEND VAN 11 MEI 1942 OM HET LEVEN GEBRACHT.

Ook in Bilthoven worden Fauchey en van Medenbach de Rooij vermeld als verzetsstrijders die gevangen genomen zijn en naar een gevorderd klooster in Maastricht overgebracht. Van daar zijn zij naar Sachsenhausen overgebracht en op 11 mei 1942 gefusilleerd.

Meer informatie

Jeugdwerk is mijn levenskeuze: het leven van Frits Huijsman (1892-1954) / Jaap Hagedoorn 2019, Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van scouting Huijsmangroep III.

[gedenkboek-oranjehotel-namenlijsten-van- 103.pdf](#)

[OORLOGSMONUMENTEN in Maastricht \(maastrichtsegevelstenen.nl\)](#)

[Oorlogsmonument Bilthoven - Bilthoven - TracesOfWar.nl](#)

[Herdenking \(maastrichtsegevelstenen.nl\)](#)

[Antoine Pierre Marie Fauchey | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Antoine Pierre Marie Fauchey | Oorlogsgravenstichting](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 32, 1949-1950, no 2, 1949 » 1949-11 - Pag. 6 | Delpher](#)

[Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant » 11 maa 1947 - Art. 40 | Delpher](#)

[Antoine Pierre Marie Fauchey | Digitaal Namenmonument Oranjehotel](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.