

# Jan Gualthérie van Weezel



Johan Hendrik Albert Karel (Jan) Gualthérie van Weezel is geboren in Utrecht op 5 maart 1905.

Hij komt uit een militair geslacht, maar zijn vader stimuleerde hem om iets anders te gaan doen. Hij woonde tot zijn 16e in Den Haag, zit daar op de HBS en was actief scout. Na zijn eindexamen ging hij Rechten studeren in Groningen en slaagde in 1932 voor het examen notariaat. Hij besloot ondertussen toch als vrijwilliger reserve officier te worden en werd op 1 januari 1929 kornet bij de artillerie. Hij werd kandidaat notaris in Velsen.

Toen de oorlog uitbrak ging hij als res. 1e luitenant met III-14 R.A. naar het eiland van Dordt. De korte oorlog bracht zware gevechten om de bruggen en een terugtrekken op Dordrecht maar hij werd niet krijgsgevangen genomen. Tijdens de bezetting raakte hij langzamerhand in de illegaliteit. Via de Ordedienst werd hij in 1944 commandant BS van Velsen-IJmuiden. Ook was hij lid van een knokploeg. Direct na de bevrijding trad hij op als plaatselijk commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten. In IJmuiden was dit niet makkelijk omdat de Duitsers zich hier pas drie dagen na de rest van Nederland overgaven en er veel Duitse krijgsgevangenen waren. Hij werd lid van verschillende zuiveringscommissies. Hij werd actief in de opleiding van militairen wat later resulteerde in het Corps Commandotroepen in Roosendaal. In 1952 stopt hij als commandant van het Corps en wordt hoofdcommissaris van de politie in Den Haag.

Hij trouwde met Constance Eveline Crommelin. Jan overleed in Geldrop op 4 maart 1982.

## Meer informatie

[Johan Hendrik Albert Karel Gualthérie van Weezel \(1905 - 1982\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Het vaderland » 29 feb 1952 - Art. 26 | Delpher](#)

[Jan Gualthérie van Weezel - Wikipedia](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.