



Carl Heinz (Carel) Enkelaar is geboren op 12 september 1920 in Bonn, Duitsland. Toen zijn vader, die machinist was bij de spoorwegen, overleed, stond zijn moeder er met vier zoons alleen voor. Carel moest als oudste zoon al snel gaan werken. Hij wilde graag journalist worden, maar begon als verkoper.

Hij was actief bij de katholieke Don Boscogroep in Enschede en zat in de Kievitenpatrouille. Later werd hij patrouilleleider van de havikenpatrouille. Zijn hopman vertelde hem dat bij de het katholieke dagblad voor Twente *Het Centrum* een vrijwilliger gezocht werd. Zo leert Carel het journalistiek vak in de praktijk door als 18-jarige verslaggever helemaal onderaan te beginnen met het ophangen van de sportuitslagen en het verslaan van bijeenkomsten van katholieke organisaties.

Dan breekt de oorlog uit. Carel meldt zich voor dienst en wordt geplaatst in Enkhuizen. Na het ontbinden van het leger komt hij weer in Twente terecht en gaat aan de slag voor de Nieuwe Hengelosche Courant. Ook zijn broer Henk is journalist en samen vervaardigden ze in de zomer van 1944 getypte nieuwsberichten in een twintigtal doorslagen. Tegelijkertijd zochten zij naar een mogelijkheid een organisatie op groter schaal te stichten. Via verzetsstrijder Martin Lansink komt hij in contact met de het ondergrondse blad Het Parool. De PAROOL-groep gaf al in verschillende steden in Oost-Nederland plaatselijke edities uit, maar er was behoefte aan beroepsjournalisten, vooral om de naoorlogse organisatie voor te bereiden. Uit dit contact is eind 1944 een nogal primitief PAROOL ontstaan. Met zijn broers Joop en Henk gaat hij de Twentse editie van deze illegale verzetskrant maken. Vanaf 3 maart 1945 verscheen het op veel groter schaal gedrukt; de gestencilde uitgave bleef als dagelijks nieuwsbulletin bestaan. Na de bevrijding werd de uitgave als plaatselijke PAROOL-editie voortgezet. Als hij vlak na de oorlog op eigen houtje probeert de Twentse editie van Het Parool te verkopen aan drukkerij Van der Loeff (Dagblad Tubantia), wordt hij ontslagen.

Hij bleef journalist, onder andere bij de Volkskrant en wordt later hoofd NOS-televisieprogramma's. In zijn rol als journalist bezocht hij na de oorlog nog diverse Jamboree.

Hij is overleden op 2 juni 1996 in Oldenzaal.

## Meer informatie

[Het illegale Parool van '40-'45 \(geni.com\)](#)

[Nieuwsblad van het Noorden » 18 okt 1980 - Art. 435 | Delpher](#)

[Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland » 12 sep 1980 - Art. 357 | Delpher](#)

[Carel Enkelaar - Wie Is Wie In Overijssel](#)

[Carel Enkelaar - Beeld en Geluid Wiki](#)

[Carel en Henk Enkelaar - Rust Zacht - VPRO](#)

[Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland » 12 sep 1980 - Art. 357 | Delpher](#)

[De Ondergrondse Pers 1940-1945, 3e geheel herziene druk door Drs. Hans de Vries \(knav.nl\)](#)

[Carel Enkelaar - Wikipedia](#)

[Goudland; tweewekelijks tijdschrift voor de katholieke welpen en verkeners van Nederland, jrg 1, 1934-1935, no. 3, 05-01-1935 » 05 jan 1935 - Pag. 19 | Delpher](#)

[Goudland; tweewekelijks tijdschrift voor de katholieke welpen en verkeners van Nederland, jrg 3, 1936-1937, no. 14, 05-06-1937 » 05 jun 1937 - Pag. 18 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.