



Wilhelm (Wim) Spanhaak werd geboren op 18 februari 1921. Hij was groepsleider bij de christelijke Huysmangroep.

Wim is actief in het verzet. Begin '43 kreeg hij een oproep voor de verplichte Arbeitseinsatz waarna hij onderdook. Hij had contact met Han Hollander die scout in zijn Scoutinggroep was. Spanhaak heeft in de Achterhoek veel goede dingen gedaan in het verzet. Zo heeft hij in 1944

een neergestorte Amerikaanse piloot helpen onderduiken in een boshut die hij "Huis ten Bosch" noemde. Via een ontsnappingsroute is hij uiteindelijk bij het Amerikaanse leger terug gekomen, waarna hij weer veilig terug naar Texas, Amerika kon terugkeren. Na de oorlog in 1945 heeft Spanhaak in Vorden een Scoutinggroep opgericht die hij, als eerbetoon, vernoemde naar deze Amerikaanse piloot; David Gaston Alford.

Spanhaak overleed op 24 januari 1992 in Vorden. Hij was drager van het verzetsherdenkingskruis.

Op 28 mei 2005 werd een nieuw gebouw geopend. De weduwe van hopman Spanhaak, mevr. Spanhaak – Smit onthulde de naam van het clubhuis: Huis ten Bosch.

Meer informatie

https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/sprekende_beelden/getuigenverhalen/54/ik-leef-nog%2C-omdat-de-leider-me-te-jong-vond

<http://www.oudvorden.nl/beeld/foto-s/oorlog-bevrijding-en-herdenking-2/oorlog-bevrijding-en-herdenking-8/f543045-detail>

https://nl.scoutwiki.org/David_G_Alford

<https://www.dga-vorden.nl/over-scouting/geschiedenis/>

<https://www.achterhoeksmuseum1940-1945.nl/object-vd-maand/348-david-g-alford-een-amerikaanse-vliegenier-die-in-de-achterhoek-crashte>

<http://www.oudvorden.nl/iframe/Contact/CVO13-24-03-1977.pdf>

<http://www.janverhoeff.nl/kaajan.pdf>

<https://docplayer.nl/110111441-Oudheidkundige-vereniging-oud-vorden-te-vorden-vordense-kronyck.html> pagina 25

<https://www.geni.com/projects/Verzetsherdenkingskruis-S-t-m-U/51450>