



Lourens (Lou) Gerhard Marinus Baas Becking is geboren in Deventer op 4 januari 1895. Hij was de zoon van Ludovicus Marinus Baas Becking en Anna Maria Helena Berkhout.

In 1913 begon Baas Becking met de studie chemische technologie aan de Technische Hogeschool Delft, maar in 1916 ging hij biologie studeren aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hier studeerde hij in 1919 cum laude af. Hij trouwde op 16 juni 1919 in Den Haag met Rabina Haverman.

In 1911 werd in Amersfoort het initiatief genomen om met Scouting te starten. Er werden pamfletten op de scholen rondgedeeld die een grote belangstelling opwekte. Er kwam een grote groep jongeren op af. Lou Baas Bekking werd troepleider van deze groep die later de naam Cay Noya zou krijgen. De stad was daarmee één van de eerste tien gemeenten van het land waar Scouting zijn oorsprong had gevonden. In 1920 werden de welpen en de voortrekkers opgericht en hierdoor veranderde de naam Troep in Groep. Mede hierdoor groeide Groep 1 uit zijn voegen en werd opgesplitst in twee groepen, Groep 1 en Groep 2 (later Flehite), met ieder ongeveer 50 leden. De Hopman van Groep 1 was Kapitein Bouwens en de troepleiders waren Lou Baas Bekking en Piet Versteeg.

Na het afronden van zijn studie vertrok hij naar de Verenigde Staten. In 1921 behaalde hij een PhD aan Stanford University, Californië en promoveerde hij cum laude aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na zijn promotie keerde Baas Becking terug naar Californië waar hij in 1923 als hoogleraar economische botanie en in 1925 als hoogleraar plantenfysiologie aan Stanford University werd aangesteld. In 1921 werd in Palo Alto, USA, hun zoon Jan Matthias geboren en in 1925 Hendrik (Dick) Gerhard.

In 1930 werd Baas Becking benoemd als hoogleraar in de algemene botanie aan de Rijksuniversiteit Leiden en in 1931 werd hij tevens directeur van de Hortus botanicus Leiden. Tijdens zijn directeurschap verrees daar het kassencomplex met de Victoriakas. Toen Lou actief was op de Universiteit werd hij in 1937 oubaas van de Abdoel Gafhaarstam van de Universiteitsvoortrekkersgroep.

In 1939 werd hij benoemd tot directeur van 's Lands Plantentuin in Buitenzorg (NOI). Met zijn familie vertrok hij naar Nederlands-Indië, maar hij bleef hoogleraar aan de Leidse universiteit. Toen hij in april 1940 even in Nederland was werd zijn terugkeer naar Indië onmogelijk gemaakt door het uitbreken van de oorlog.

Op 13 oktober 1940 werd hij gearresteerd toen hij met een aantal anderen geprobeerd had zich door een watervliegtuig op het Tjeukemeer te laten oppikken om als Engelandvaarder naar het Verenigd Koninkrijk te gaan. Baas Becking kreeg een korte gevangenisstraf in het Oranjehotel in Scheveningen van 17 oktober 1940 tot 9 april 1941. Hij zat in cel 372. Op 26 april 1944 ondernam hij vanuit Klundert een tweede ontsnappingspoging. Dit keer werd hij

door de Duits bezetter opgepikt uit een boot op open zee. Hierna werd hij voor langere tijd vastgezet, aanvankelijk in Nederland en later in Siegburg, Duitsland. In zijn gevangenkamp in Duitsland hield hij zich bezig met de studie van vlektyfus. In mei 1945 werd hij bevrijd door de geallieerden. Omdat hij ernstig verzwakt was, keerde hij pas in augustus 1945 terug naar Nederland nadat hij voldoende was aangesterkt.

In september 1945 keerde Baas Becking terug naar Java, waar hij zijn gezin in 1940 had achtergelaten. Zijn vrouw en dochter zaten tijdens de oorlog in kamp Kedoengbadak bij Buitenzorg en kamp Tjideng bij Batavia. Zoon Dick was geïnterneerd in kamp Baros 6 in Tjimahi. Zijn oudste zoon Jan Matthias werd als krijgsgevangen matroos geïnterneerd in Kamp Makassar waar is in april 1945 aan ziekte en uitputting overleed. Baas Becking werd hoofd van de mobiele colonnes van het Rode Kruis met de rang van kolonel. Voor zijn verdiensten ontving hij een hoge onderscheiding. Vanwege de strijd in Indonesië kon hij zijn werk als directeur van 's Lands Plantentuin pas eind 1946 hervatten.

In 1948 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij overleed in Canberra, Australië op 6 januari 1963.

### **Meer informatie**

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no 3, 1937 » 1937-03 - Pag. 30 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no 6, 1937 » 1937-06 - Pag. 2 | Delpher](#)

[Lourens Gerhard Marinus Baas Becking \(1895–1963\) • FamilySearch](#)

[Huwelijk Lourens Gerhard Marinus Baas Becking & Marinus Ludovicus Baas Becking & Anna Maria Helena Berkhout & Rabina Haverman & Hendrik Johannes Haverman & Carolina Birnie op 16 juni 1919 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

De Huifkar, juni 1939

[Baas Becking, prof. dr. L. G. M. - Leiden4045.nl](#)

[Lourens Baas Becking - Wikipedia](#)

[Gedenkboek-oranjehotel-namenlijsten-van- 103.pdf](#)

[Lourens Gerhard Marinus Baas-Becking | Digitaal Namenmonument Oranjehotel](#)

[Lijst van Engelandvaarders - Wikipedia](#)

[Oranjehotel · 1940-1945 · Scheveningen \(geni.com\)](#)

[over-cay-noya](#)

[Registratie Lourens Gerhard Marinus Baas Becking \(in het jaar 1913-1939\) » Open Archieven](#)

[Tjimahi \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Tjimahi \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Tjideng \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Jan Mathias Baas Becking | Oorlogsgravenstichting](#)

[Kedoengbadak-register april 1944 \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.