



Marie Antoinette Leonie Françoise Georgette Noël is geboren op 15 juli 1913 in Saint-Gilles, België.

Ze was assistent diocesaan commissaris Welpen in Roermond en onder andere betrokken bij de organisatie van een Koempoelan in 1935 op Schöndeln.

In 1940 slaagde ze voor het staatsexamen voor toelating tot de universiteiten. Ze werd na de oorlog meester in de rechten.

Tijdens de oorlog was ze onder andere actief binnen de illegale pers. Een van de leiders van het landelijk studentenverzet, de Limburger Jos baron van Hövell van Wezeveld en Westerfliet, bracht F.J.K. Russel uit Tegelen in de zomer van 1943 in contact met de Utrechtse student F.H. Sobels, die in verbinding stond met de twee redacteurs van "Ons Volk". Hij verzocht Russel in het najaar de verspreiding in Noord-Limburg te organiseren. Russel ontving maandelijks tussen de vijfhonderd en duizend exemplaren. Bij de verspreiding in Noord-Limburg deed hij een beroep op zijn relaties in de L.O. De kranten haalde hij op bij mevrouw Marie Noël in Roermond - haar woning deed dienst als centraal afhaaladres - of het Roermondse N.S.-depôt. Klaarblijkelijk fungeerde Roermond als distributiecentrum voor Midden- en een deel van Noord-Limburg.

Na de oorlog ging ze werken als directeur op de katholieke school voor het maatschappelijk werk in Sittard. Ze werd in 1961 officier in de Orde van Oranje Nassau. Ze werd in deze tijd ook lid van de onderwijsraad. Ze nam op 3 mei 1978 afscheid van deze instelling die toen de Katholieke Sociale Academie Sittard heette.

Ze is overleden op 13 november 1995 in Roermond.

Meer informatie

[Het verborgen Front h11.pdf \(rug.nl\)](#)

100 jaar Scouting in Roermond 1918-2018, Peter Willemse

[De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad » 02 apr 1935 - Art. 152 | Delpher](#)

[De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad » 29 jul 1940 - Art. 54 | Delpher](#)

[Algemeen Handelsblad » 29 apr 1961 - Art. 125 | Delpher](#)

[Orde van Oranje Nassau | Nationaal Archief](#)

[Jubileumboek Onder Wijzen; - Onderwijserfgoed \(yumpu.com\)](#)

[Oorlogsdoden Nijmegen 1940-1945 - J.F.H.M. baron van Hövell van Wezeveld en Westerfliet](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.