



Hendrikus (Henk) Knoppers is geboren in Woensel op 18 mei 1908. Hij was de zoon van Bastiaan Antonie Knoppers, tuinbaas en Elisabeth Kruithof. In 1931 trouwde hij in Harderwijk met Cornelia Johanna Allegonda Schenkel. Hij was toen radiotechnicus van beroep.

In 1938 werd hij hopman en groepsleider bij groep 5 Hilfertheemgroep in Hilversum. In maart 1940 stopte hij daarmee. Andries Stellema was zijn assistent.

Henk Knoppers werd tijdens de mobilisatie geleverd op Soesterberg en vocht als sergeant-majoor in de meidagen van 1940 tegen het Duitse leger. Na de Nederlandse capitulatie raakte hij betrokken bij het verzet. Ook Andries wilde actief worden in het verzet en hij werd toen door hopman Knoppers gevraagd om boodschappen over te gaan brengen. Bij één van die opdrachten begin 1941, is Andries verraden en van huis opgehaald. Hij heeft gevangenzittingen in Utrecht, maar doordat hij niets losliet, werd hij na 2 weken vrijgelaten.

Henk stond via-via in contact met de verzetsorganisatie Dienst-Wim en zo kwam hij in contact met de V-mann Matthijs Ridderhof onder het alias van George van Vliet. Een V-mann was een persoon die namens de Duitse bezetter jacht maakte op ondergedoken Joden, neergestorte piloten en leden van het verzet. Al vroeg in de oorlog waren de Duitsers erin geslaagd te infiltreren in het netwerk van geheim agenten die vanuit Engeland in Nederland gedropt werden. Er werden valse berichten doorgegeven, droppings onderschept en geheim agenten gevangengenomen. De naam van deze Duitse operatie was Englandspiel. Zonder dat Henk het wist speelde hij een rol. Eén van de verraders, Giskes, liet bewust een aantal Britse piloten ontsnappen naar Spanje. Om geen argwaan te wekken in Londen werd Sergeant Knoppers in augustus 1943 door hen naar Engeland gestuurd. Hij dacht dat hij ging om instructies te krijgen van de Nederlandse regering en kreeg een aantal rapporten mee. Deze waren zogenaamd afkomstig van geheim agenten in Nederland, maar in werkelijkheid waren ze opgesteld door Giskes en Schreieder. De komst van Henk naar Engeland gaf daar de bevestiging dat het nog goed zat in Nederland.

In Engeland volgde hij een opleiding tot geheim agent en diende hij in zowel Nederlandse als Britse inlichtingendiensten. Hij had een groot aantal schuilnamen: Henry Kelden, Alexander de Groote, Hendrikus Kort, Peter de Winter. HS9-850/3. Uiteindelijk kreeg hij een functie in de staf van prins Bernhard.

Na de oorlog werd hij benoemd tot Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire.

Knoppers is na de oorlog commandant van de school Verbindingstroepen in Den Haag geweest. Veel van zijn persoonlijke spullen, waaronder zijn baret en dienstwapens, zijn door zijn zoon aan Oorlogsmuseum Eyewitness geschonken.

Henk Knoppers is overleden in augustus 1979 in Blaricum en begraven op de Algemene begraafplaats "De Woensberg".

Meer informatie

[Dapperheidsonderscheidingen aan Nederlanders voor de Tweede Wereldoorlog](#)

[Nieuwe aanwinsten voor Oorlogsmuseum Eyewitness - TracesOfWar.nl](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no 2, 1938 » 1938-02 - Pag. 31 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 9, 1938 » 1938-10 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no. 3, 1940 » 1940-03 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Het 'Englandspiel' - TracesOfWar.nl](#)

[Index K \(weggum.com\)](#)

[Registratie Teunesje Knoppers & Bastiaan Antonie Knoppers & Elisabeth Kruithof & Hendrikus Knoppers in 1908 te Aarle-Rixtel » Open Archieven](#)

[Algemene begraafplaats Blaricum \(schiltmeijer.nl\)](#)

[Englandspiel - Wikipedia](#)

[Vertrouwensman \(Tweede Wereldoorlog\) - Wikipedia](#)

Logboek troepraad Hilvertheemgroep okt 1937-4 okt 1940, archief Reizend Scoutingmuseum

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.