

Arnold (Nol) Bueno de Mesquita is geboren op 23 februari 1908 in Amsterdam. Hij was de zoon van Dick Aron Bueno de Mesquita, eigenaar van een meubelzaak, en Esther Isaac Henriques Pimentel.

Nol was verkenners in Bussum. In 1911 werd in Bussum de eerste padvindergroep opgericht en in 1921, bij de viering van het 10-jarig bestaan waren er 3 troepen. Arnold werd dat jaar assistent patrouilleleider bij de Vossenpatrouille. Sam van Vleuten werd toen assistent patrouilleleider bij de Bizons. Een jaar later werd Arnold patrouilleleider van de tweede patrouille van groep III. Robert Timberley was groepsleider of hopman bij deze groep. In 1926 deed Nol mee aan de 7e Gilwellcursus in Ommen. Eind december 1926 waren Sam en Arnold vaandrig (scoutsleiding) bij troep III, maar in 1927 stopte Sam omdat hij het te druk had.



Zijn vader was binnenhuis architect en maakte onder andere illustraties voor het boek *Fietsclub De Groote Beer*, geschreven door P. van Abkoude.

Ook Arnold werd interieurontwerper en was eigenaar van het 'bureau voor Binnen-Architectuur' aan de Nieuwe Heeregracht 123, een agentschap voor Metz & Co. Hij trouwde op 12 juni

1940 met werd later Tertia Kolthoff. Nol en Ter waren Joods. Het kersverse echtpaar raakte in de oorlog betrokken bij meerdere verzetsgroepen die sabotageacties uitvoerden en onderduikers hielpen. Nol kreeg een wapen in handen gedrukt en Ter was koerierster en bracht pakketjes met munitie en valse persoonsbewijzen rond. Hun twee dochtertjes zaten elders ondergedoken. Zijn broer Izaak is in 1943 op 27-jarige leeftijd vermoord in Sobibor.



Na de bevrijding verliep de hereniging met de kinderen uiterst moeizaam. Hij schreef over herinneringen aan Portugese joden in Amsterdam.

Nol en Ter zijn gescheiden op 13 mei 1947. Na zijn scheiding hertrouwde hij met Hanna Beata van Wijk. Hij is overleden op 15 maart 2002 in Amsterdam.

Journalist en historicus Ben Braber publiceerde in 2013 het boek *This cannot happen here*, over joods verzet in de Tweede Wereldoorlog. Hij concludeerde daarin dat er weinig bekend is over het verzet dat joden pleegden en dat we om daar meer over te weten te komen moeten inzoomen op individuele joodse verzetshelden. In 2015 schreef hij daarom het boek *Waren mijn ogen*



een bron van tranen, waarin hij de activiteiten van het echtpaar Nol en Ter Bueno de Mesquita-Kolthoff uit Amsterdam beschrijft.

### Meer informatie

[Ter Kolthoff - Jiddisjkat \(google.com\)](#)

[Arnold 'Nol' Bueno de Mesquita \(1908 - 2002\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Tertia Kolthoff \(1913 - 1990\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Arnold Bueno de Mesquita bevorderde 'Goed Wonen' | De Mirandabuurt Amsterdam \(wordpress.com\)](#)

[Joods Biografisch Woordenboek \(joodsbw.nl\)](#)

[bol.com | Waren mijn ogen een bron van tranen, Ben Braber | 9789089649171 | Boeken](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 7, 1921, no. 3, 05-03-1921 » 05 maa 1921 - Pag. 12 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 8, 1922, no. 16, 17-08-1922 » 17 aug 1922 - Pag. 20 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 11, 1925, no. 11, 1925 » 1925-11 - Pag. 21 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 13, 1927, no. 1, 1927 » 1927-01 - Pag. 35 | Delpher](#)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.