



Jan van der Linden is geboren in Vrijenban op 10 februari 1916. Hij woonde in Delft.

Jan was assistent welpenleiding bij de 1^e groep in Delft tussen maart 1936 en februari 1938.

Jan was beroepsmilitair en wachtmeester tot juli 1940. Hij ging in het verzet en sloot zich aan bij de Geuzen, opgericht door Bernardus IJzerdraat. Naast Jan waren meerdere scouts aangesloten bij de Geuzen zoals Jan Kijne, scoutsleiding in Schiedam en Vlaardingen, Jakob Stoel, assistent welpenleiding bij groep 9 Kaljé in Amsterdam, Jacob Stolk, scoutsleider van de 13e groep in Rotterdam en Jan van der Linden, welpenleiding bij de 1^e groep in Delft.

Kijne zorgt voor de dagelijkse gang van zaken bij de Geuzen, zoals spionage en sabotage. Ook inlichtingen over Duitse installaties en versterkingen, oorlogsschepen en munitieopslagplaatsen werden doorgegeven naar Engeland.

De organisatie is echter te open en te veel mensen weten ervan. De Geuzen worden één voor één opgepakt door de Duitsers die er een groot showproces van maken. Kijne wordt eind 1940 of begin 1941, Jacob op 9 januari 1941 in Vlaardingen en Jan op 3 december 1940 gearresteerd. Ze komen, net als de andere gearresteerde Geuzen, terecht in het Oranjehotel in Scheveningen. Op 17 februari ontvangen 43 gevangen Geuzen een dik pak papieren: de Anklageverfügung van het Feldgericht des Kommandierenden Generals und Befehlshabers im Luftgau Holland. Tegen hen zal een proces gevoerd worden en in de aanklacht staat, in niet minder dan 73 pagina's, waar ze allemaal wel van beschuldigd worden; begunstiging van de vijand, het maken van afspraken ter begunstiging van de vijand, spionage, het vormen van vrijescharen, ontwrichting van de militaire macht, ongeoorloofd bezit van wapens en beschadiging van militaire installaties. Het Geuzenproces vindt plaats op 4 maart 1941.

Jan werd veroordeeld tot 1,5 jaar tuchthuis met aftrek van voorarrest en werd vervolgens als krijgsgevangene gevangen gezet tussen 7 mei 1943 en mei 1945. Jacob ging op 8 april 1941 naar concentratiekamp Buchenwald en overleed daar op 18 maart 1942. Kijne was één van de 15 ter dood veroordeelde Geuzen. Zij werden op 13 maart 1941, samen met drie uit Amsterdam afkomstige leiders van de Februaristaking, gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte.

Jakob Stolk wordt later in het jaar op 16 september 1941 gearresteerd. Via de gevangenis in Amsterdam en Kamp Amersfoort kwam hij terecht in concentratiekamp Buchenwald. Hij overleefde de oorlog.

Na zijn tijd in het tuchthuis wordt Van der Linden als krijgsgevangene gevangen gezet tussen 7 mei 1943 en mei 1945. Hij komt via Stalag XIA en Stalag IV in Mühlberg op 30 juli 1943 aan in Stalag IV Wistriz waar hij tot het eind van de oorlog blijft.

Na de oorlog bleef hij beroepsmilitair tot 1978 en woonde in Gieterveen.

Meer informatie

[Weest paraat; officiële orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no 3, 1936 » 1936-03 - Pag. 36 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiële orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no 2, 1938 » 1938-02 - Pag. 32 | Delpher](#)

De Geuzen van 1940, A.M. Overwater 1996

[De Geuzen \(dbnl.org\)](#)

[Geuzen \(Tweede Wereldoorlog\) - Wikipedia](#)

[Krijgsgevangenen vanaf juli 1940 – Krijgsgevangen.nl](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.