



Jan Hendrik Wagenaar is geboren op 29 augustus 1907 in Groningen. Hij was de zoon van Hendrik Lukas Wagenaar en Maria Gebbina Leeuw. Hij was arts van beroep. Hij trouwde in 1932 in Amsterdam met Cato Hanrath en scheidde van haar in 1942. Datzelfde jaar trouwde hij met Maria Catharina Bakker.

Jan Hendrik was actief binnen Scouting. In 1927 nam hij deel aan de 6e gilwellcursus voor welpenleiding in Ommen. In januari 1933 ontving hij zijn erkenning als assistent verkenner-leider van groep 1, Gijsbrecht van Amstel, uit Amsterdam. Zijn vrouw was Akela bij deze groep en hij had ook een erkenning als assistent welpen-leider en assistent voorstrekker-leider. Hun groep ging per januari 1934 over van de NPV naar de Padvinders Vereniging Nederland. Later in het jaar werden ze samen Ere welpen-leider van de groep.

Tijdens de oorlog was hij actief in het verzet. Hij ontving het Verzetskruis 1940-1945 en het Verzetsherdenkingskruis.

Hij is overleden op 7 oktober 1983 in Amersfoort en werd gecremeerd.

## Meer informatie

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 17, 1933, no 1, 1933 » 1933-01 - Pag. 12 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 17, 1933, no 11, 1933 » 1933-12 - Pag. 7 | Delpher](#)

[Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, jrg 1, 1934, no 5, 1934 » 1934-05 - Pag. 18 | Delpher](#)

[Indexen \(archieff.amsterdam\)](#)

[Waage / Wys - Stichting Neerlandisch Verzetsmonument](#)

[Jan Hendrik Wagenaar \(1907 - 1983\) - Genealogy \(geni.com\)](#)



## 6<sup>DE</sup> GILLWELL WELPENLEIDERS-CURSUS

ADA'S HOEVE - 22—27 AUGUSTUS 1927



"ZIEGLER - ZWOLLE"

W. F. van Bodegraven	I. Wasenaar	H. Vermeer	P. Herben	A. C. Gortmans
A. P. C. van Leeuwen	W. H. G. Pompe	J. Kwant	L. Hendriks	Ass. Welpenleider
T. Leesser Welpenleider	B. Max	M. Langenhutren	J. C. Goedel	

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.