



Harry Franz Anger is geboren op 27 juni 1928 in Amsterdam.

Hij is als welp geïnstalleerd in 1939 bij Groep 20, de Trekvogels, in Amsterdam. Op 8 december 1940 legde hij zijn belofte als verkenner af.

Tijdens de oorlog heeft hij als 15 jarige het verzetsblad "De Vrijheid" rondgebracht in Amsterdam. Daarnaast heeft hij meerdere kleine "klusjes", zoals hij het zelf noemt, gedaan, o.a. stempels gestolen bij de Ortscommandant. Hij werd verraden en heeft van november 1944 tot mei 1945 ondergedoken gezeten op een adres in Amsterdam.

Na de oorlog trouwde hij met Jeanet Schrijver. Hij werd lid van de Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet. In 1946 werd hij scoutsleiding (vaandrig) en drie jaar later hopman en groepsleider bij de Trekvogels in Amsterdam. Hij was daarnaast lid van het bestuur van de Vereniging Vrienden van Scouting (VVS).

Hij ontving na de oorlog het Verzetsherdenkingskruis.

In 2015 was hij, als één van de 13 verzetsmensen die nog leefden, aanwezig in Doorn bij een diner van De Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945 (SSV) met de Koning. Op de foto zit hij helemaal rechts. Deze stichting is in november 1979 opgericht. De overkoepelende organisatie van alle oud-verzetsorganisaties zet zich onder meer in voor de bevordering van de onderlinge verbondenheid van oud-verzetsstrijders.

Harry woonde in Baambrugge en is overleden op 28 januari 2023 in Vinkeveen.

Meer informatie

[Onderzoeksgids Oorlogsgetroffenen WO2 - Koning Willem-Alexander bij Dag van het Verzet - Blauw Bloed \(eo.nl\) Verzetsherdenkingskruis \(VHK\) - TracesOfWar.nl Registratie Harry Franz Anger in 1928 » Open Archieven Anger, Harry - TracesOfWar.nl Gesprek met dhr Anger, juni 2021 Koning bij Dag van het Verzet - Royalty Online \(royalty-online.nl\)](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.