



Garrit Memelink is geboren op 3 juni 1913 in Deventer. Hij was de zoon van Johan Herman Memelink (1881-1965), sinds 1911 rentmeester van de familie Kröller-Müller. Hij groeide op in Harskamp en woonde in zijn jeugd in Huize Harscamp. Na zijn mulo en HBS ging hij studeren in Wageningen en deed praktijkervaring bosbouw op in Duitsland vlak voor de oorlog. Garrit was houtvester van beroep en trouwde met Wijnanda Margaretha Tichelman. Ze wilden naar Nederlands Indië maar de oorlog gooide roet in het eten.

In zijn jeugd zat Garrit op voetbal en Scouting. In zijn memoires schrijft hij: *Al spoedig was ik patrouilleleider van een patrouille, samengesteld uit Harskampse jongens, deel uitmakend van de groep Hoenderloo. Jarenlang ben ik met veel enthousiasme verkenners geweest, werd troepleider, vaandrig en in mijn diensttijd leider van groep De Zwervers in Arnhem. Met dankbaarheid denk ik terug aan alles wat ik met de padvinderij heb beleefd; de patrouillewedstrijden, nationale en internationale Jamborees, leiderscursussen en vooral aan de opgedane vaardigheden en ondervonden kameraadschap.*

In november 1931 werd Garrit vaandrig (scoutsleiding) bij groep 1, De Hoenderloosche verkenners in Hoenderloo. Een jaar later werd A.P.C. van Leeuwen groepsleider en hopman bij de groep. Willem Pieter Meijer was zijn medevaandrig. Memelink, Van Leeuwen en Meijer stopten in oktober 1933. De afdeling Hoenderloo werd in 1934 (tijdelijk?) samengevoegd met de afdeling Apeldoorn. Garrits vader was rentmeester van De Hoge Veluwe en zorgde er onder andere voor dat scouts op Landgoed De Hoge Veluwe mochten kamperen. Ook bood hij de mogelijkheid aan voortrekkers om in opleiding te gaan bij het landgoed.



Zijn dienstplicht vervulde hij in Ede, van september 1933 tot september 1934 bij de School Reserve Officieren Bereden Artillerie (SROBA) in Ede. Later werd hij 1e Luitenant der Bereden Artillerie. Tijdens zijn diensttijd was hij van oktober 1933 tot januari 1934 scoutsleiding bij de Veluwsche Verkenners, de groep waar ook Jo Onnekink scout was. De Veluwsche Verkenners waren ontstaan in 1930 als afsplitsing van de Velsche Woudlopers omdat de belangstelling voor Scouting te groot werd. Drie jaar later wordt ook deze groep te groot en gaat het afgesplitste deel onder de naam Zwervers verder. Garrit stapte mee over, samen met A.P.C. van Leeuwen die de eerste hopman van de Zwervers wordt.

Hij koos ervoor om na zijn dienstplicht tropische bosbouw in Wageningen te gaan studeren. Zijn tweede stage was in Duitsland en daar moest hij eind 1939 half over kop vluchten. Direct na thuiskomst werd hij gemobiliseerd.

Tijdens de mobilisatie was hij gelegerd in Voorschoten. Na de Duitse inval werd hij ingezet en raakte onder andere bij het kruispunt Haagse Schouw in gevecht met de Duitsers. Van een afstand maakte hij het bombardement op Rotterdam mee. Hij werd niet krijgsgevangen genomen en pakte zijn studie weer op. Hij studeerde in juni 1941 af.

Garrit woonde tijdens de oorlog met zijn ouders aan de Otterloseweg in Hoenderloo. Hij zat bij de Ordedienst en later bij de Binnenlandse Strijdkrachten. In 1943 trouwde hij met Winnie en het jonge stel verhuisde naar Arnhem. Tijdens de luchtladingen was hij bij zijn ouders in Hoenderloo. Toen de landingen begonnen, besloot hij naar Ede te gaan om getuige te zijn. Hij kende de bossen op zijn duimpje. Vlakbij Ede kwam hij terecht in de gevechten tussen Duitsers en Engelsen en trok met de Britten van Ede naar Oosterbeek. Hij trad op als gids en hielp bij het verhoor van Duitse krijgsgevangenen. Na de verloren slag werd Arnhem geëvacueerd en Garrit en Winnie gingen bij zijn ouders wonen. Daar maakten ze de bevrijding door de Canadezen mee.

Hun oudste zoon werd in mei 1945 geboren en later kregen ze nog drie kinderen waarvan Agnes binnen een half jaar overleed. Garrit ging werken bij de Heidemij en werd onder andere belast met het herstel van Vliegveld Deelen. Hierdoor hoefde hij niet als militair naar Nederlands Indië.

Verschillende verkenners en voortrekkers van de Veluwe Verkenners waren actief in of werden slachtoffer van de oorlog. Bert Gorissen was actief in het verzet en hielp joden om onder te duiken, Jan Kuiper werd in Nederlands Indië door de Japanse bezetter geëxecuteerd op verdenking van illegale activiteiten. Rien Schulte werd als krijgsgevangene tewerkgesteld in Zuidoost Azië. Arend Goedhart sneuvelde aan het oostfront in dienst van de Waffen SS. Raf komt om in concentratiekamp Mauthausen. Fred Boltjes werd opgepakt bij de studentenrazzia en kwam via het Oranjehotel terecht in Kamp Vught. Verschillende medescouts worden als dwangarbeider tewerkgesteld in het kader van de Arbeitseinsatz. Jo Onnekink ging in het verzet en belandde als Engelandvaarder in Groot Brittanie en vaandrig Garrit Memelink was actief in de Binnenlandse Strijdkrachten.

Meer informatie

[Weest paraat; orgaan van de Nederlandsche Padvindders, jrg 15, 1931-11 - Pag. 7 | Delpher](#)
[Weest paraat; orgaan van de Nederlandsche Padvindders, jrg 17, 1933-10 - Pag. 8 | Delpher](#)
[Weest paraat; orgaan van de Nederlandsche Padvindders, jrg 18, 1934-01 - Pag. 12 | Delpher](#)
[De verkenners; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 20, 1934, no. 1, 1934 » 1934-01 - Pag. 30 | Delpher](#)

[British Index to Dutch Helpers of Allied Personnel | WWII Netherlands Escape Lines \(\[wwii-netherlands-escape-lines.com\]\(http://wwii-netherlands-escape-lines.com\)\)](#)

[Meer / Meuffels - Stichting Neerlandisch Verzetsmonument](#)

[Memelink, Garrit \(\[archives.gov\]\(http://archives.gov\)\)](#)

[Platform Militaire Historie Ede \(\[platformmhe.nl\]\(http://platformmhe.nl\)\)](#)

[Ereleden | Leden van Verdienste | W.S.R. Argo \(\[wsr-argo.nl\]\(http://wsr-argo.nl\)\)](#)

[Bijzondere dorpsgenoten: Alex Voûte | Otterlo's belang \(\[otterlosbelang.nl\]\(http://otterlosbelang.nl\)\)](#)

[Weest paraat; orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 18, 1934-12 - Pag. 18 | Delpher](#)
[Weest paraat; orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939-12 - Pag. 5 | Delpher](#)
[NV 3 2017 def.pdf \(nieuweveluwe.nl\)](#)
[Veluwsch dagblad » 12 mei 1945 - Art. 16 | Delpher](#)
[Levensbeschrijving van Rentmeester Memelink - De Veluwnaar \(de-veluwnaar.nl\)](#)
De Memelaar, levensbeschrijving van Garrit Memelink, Airborne Museum Oosterbeek
De luchtlanding van september 1944 door G. Memelink, Airborne Museum Oosterbeek
[1946 \(timkrooneman.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.