

Cornelis (Cor) Kromhout is geboren in Leiden op 23 november 1915. Hij was een zoon van Gerrit en Anna Kromhout aan de Pieterskerkgracht 28/hoek Diefsteeg. Zijn ouders hadden daar een groentezaak. Cor trouwde in 1940 met Petronella Hendrikje (Nel) Kromhout-Blijleven.

Cor was in 1936 assistent verkennerleider bij groep 6 in Leiden.

Tijdens de oorlog was hij actief in het verzet. De schuilnaam van Cor was Floor. Hij was een van de voormannen van de Leidse tak van de landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers (LO), samen met 'Verbruggen' (Wybe Pera). Ze maakten aanvankelijk deel uit van de groep Lex, tot zij het te druk kregen met de LO. Er is zelfs sprake van geweest dat de groep Lex zou opgaan in de LO. De persoonsbewijzen (PB)-sectie van de groep Lex kreeg opdrachten van de LO, in ruil voor zegels, persoonskaarten en vooral ook geld. De LO beschikte over regelmatige inkomsten.

De naam van Cor komt voor op de lijsten van Cor van Wijk. Deze ambtenaar van het gemeentelijk bureau Bevolking in Leiden heeft vanaf april 1944 tot aan de bevrijding ruim 400 valse of vervalste persoonsbewijzen verstrekt aan personen uit Leiden om heel uiteenlopende redenen. Daarbij kon hij ook distributiestamkaarten leveren. Soms werd alleen het geboortjaar gewijzigd (in verband met de Arbeidsinzet), soms een compleet echt nieuw, maar valselijk uitgegeven, persoonsbewijs met valse gegevens. Enkele gevallen waren "rondgezet", dat wil zeggen dat de betrokkene een geheel nieuwe identiteit had gekregen en dat die gegevens in overeenstemming waren met het bevolkingsregister. Zeer bijzonder is het feit, dat Van Wijk alle valse persoonsbewijzen heeft genoteerd in een lijst, met het oog op de correctie na de oorlog. Bij Cor staat vermeld dat zijn geboortedatum gewijzigd is.

Cor en zijn vrouw Nel Kromhout-Blijleven boden onderdak aan enkele kinderen en twee ondergedoken Joodse echtparen. Een tijd lang zaten er zelfs negen onderduikers in huis. De spanningen liepen op, omdat de onderduikers onderling ruzie maakten en af en toe op straat kwamen.

Ook de ouders en broers van Cor waren actief in het verzet. Zijn ouders woonden boven de groentewinkel op Pieterskerkgracht 28. Anna Kromhout stond meestal in de winkel en Gerrit Kromhout ging met een handkar langs de deur, later met paard en wagen. Al vanaf september 1942 nam de familie Kromhout Joodse onderduikers in huis. De groentewinkel was tot aan het eind van de oorlog ook een belangrijke ontmoetingsplaats voor de Leidse LO (Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers). Anna Kromhout was de spil in het verzet. Begin 1944 werden bij een huiszoeking Gerrit Kromhout en zoon Rinus opgepakt. Beiden werden opgesloten in het Scheveningse Oranjehotel. Gerrit werd na enkele weken



vrijgelaten, maar Rinus belandde uiteindelijk in concentratiekamp Sachsenhausen. Hij wist de oorlog te overleven.

Cor en Nel Kromhout kreeg voor hun hulp aan ondergedoken Joden in 2006 de onderscheiding van Yad Vashem - Rechtvaardige onder de volken. Nel Kromhout was toen al overleden.

Cor is overleden op 2 augustus 2010 in Leiden

### **Meer informatie**

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no 3, 1936 » 1936-03 - Pag. 36 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no 1, 1937 » 1937-01 - Pag. 29 | Delpher](#)

[Leiden in verzet 40-45 \(geni.com\)](#)

[Zoeken in Beeldbank WOII \(erfgoedleiden.nl\)](#)

[Jaarboekje 1995 \(oudleiden.nl\)](#)

[Pieterskerkgracht 28, Leiden - Open Joodse Huizen](#)

[Cor Kromhout - 6877087.doc \(familieberichtenopinternet.nl\)](#)

[Kromhout-Blijleven, Cor en Nel - Leiden4045.nl](#)

[Bron: lijst van LO-medewerkers - Leiden4045.nl](#)

[Kromhout Cornelis & Hendrikje \(Blijleven\) \(yadvashem.org\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.