



Arnold (Nol) Drughorn is geboren op 29 mei 1918 in Den Haag. Hij was de zoon van Arnold Drughorn en Hendrika Cornelia Maria Vries. Arnold groeide op in een gezin met 6 kinderen. Zijn vader had een sigarenwinkel in de Javastraat in Den Haag.



Op de voorgond van links naar rechts, zittend: vader en moeder met Toos op schoot. Staand daarachter: Jan, Annemarie, Nol, Ria en Rudy.

Arnold was waarschijnlijk lid van de William Doylegroep, een Katholieke Verkennersgroep, gevestigd in gebouw Elandia in de Helmersstraat 144 (hoek Elandstraat). Hij begon er als verkenner en werd later voortrekker bij de Memesastam. Vanaf oktober 1937 was hij assistent verkennersleider bij de Andre de Thayegroep in Den Haag. Ook zijn broers Jan, Rudy en twee zussen Annemarie en Ria zaten bij Scouting.

Tijdens de meidagen werd hij als militair ingezet en krijgsgevangen genomen. Nol begon in 1940 een administratieve baan bij de KLM, maar werd in 1941 ontslagen. Er was geen vliegtuig meer over. Kort daarna ging Nol aan de slag bij de V.B.N.A., Vereniging ter Behartiging van den Nederlandsche Aardappelhandel in de buitendienst. Hij voerde besprekingen over vervoer naar en distributie van aardappelen naar west Nederland. Het feit dat de Duitsers een groot deel van de aardappelen naar Duitsland vervoerden, waardoor Nederlanders steeds minder te eten hadden en het wrede optreden tegen mensen om hem heen maakte dat hij zich aansloot bij het verzet. Hij was lid van de verzetsgroep KP onder de schuilnaam Adolf.



Nol was in het bezit van een pseudo legitimatiebewijs van instrumentmaker bij de PTT, hierdoor ontkwam hij aan tewerkstelling in Duitsland. Op zijn reizen voor zijn werk trad hij ook op als koerier; hij bracht Joden en Engelse piloten naar onderduikadressen, zorgde voor legitimatiebewijzen en voedselbonnen voor onderduikers en verspreide illegale kranten. Zijn zus Ria vroeg hem eens of hij nooit bang was? 'Ja', zei hij, als we wapens moeten halen die door Engelse piloten op afgelegen plekken aan parachutes zijn gedropt, dan heb ik veel angst.

Nol kwam uit een moedig gezin. Broer Jan was Engelandvaarder. Hij kwam onder andere terecht in Kamp Miranda in Spanje waar hij zich aansloot bij een Scoutinggroep in het kamp. Hij wist te ontkomen naar Suriname en vocht uiteindelijk tegen de Japanners. Broer Rudy vertrok naar het bevrijde zuiden en sloot zich aan bij Nederlandse Stoottroepen. In het ouderlijk huis aan de Javastraat 57 vonden onderduikers een veilig heenkomen.



Op 12 oktober 1944 deed de Sicherheitspolizei na verraad een inval op het 'verzetsadres' Laan van N.O.-Indië 240 in Den Haag. Tientallen personen werden hier gearresteerd, onder meer omdat de Sicherheitspolizei na de inval bleef uitkijken naar nieuwe bezoekers. Ook Arnold werd waarschijnlijk op dit adres opgepakt. Na te zijn overgebracht naar de gevangenis het Oranjehotel in Scheveningen, werd hij op 6 november 1944 op de Waalsdorpervlakte met vijf andere verzetsmensen gefusilleerd.

Hij werd begraven op R.K. Begraafplaats St. Petrus Banden te Den Haag. Zijn graf is geruimd. Hij ontving postuum het Verzetshedenkingskruis.

Meer informatie

[Arnold Drughorn \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://ArnoldDrughorn(oorlogsgravenstichting.nl))

bol.com | [Vijf jaren angst en onzekerheid, Ria Bovend'Eert-Drughorn](http://Vijfjarenangstenuzekerheid.RiaBovend'Eert-Drughorn) | 9789464055009 |

Boeken

[Dom Helder Camara Scouts - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](http://DomHelderCamaraScouts-Scoutpedia.nl)

[Spanish concentration camp Miranda de Ebro \(theroadtoengland.com\)](http://SpanishconcentrationcampMirandaDeEbro(theroadtoengland.com))

[Arnold Drughorn \(1918 - 1944\) - Genealogy \(geni.com\)](http://ArnoldDrughorn(1918-1944)-Genealogy(geni.com))

[Dodenboek Bezuidenhout –](#)

[Arnold Drughorn | Digitaal Namenmonument Oranjehotel](#)

[Dodenboek| Nationaal Archief](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no 9, 1937 » 1937-10 - Pag. 30 | Delpher](#)

archieven.nl - [1. Erelijst Verzet \(NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.