

## Rudy Drughorn



Rudolf (Rudy) Gerard Marie Drughorn is geboren op 30 oktober 1925 in Den Haag. Hij was de zoon van Arnold Drughorn en Hendrika Cornelia Maria Vries. Rudy groeide op in een gezin met 6 kinderen. Zijn vader had een sigarenwinkel in de Javastraat in Den Haag.



Op de voorgond van links naar rechts, zittend: vader en moeder met Toos op schoot. Staand daarachter: Jan, Annemarie, Nol, Ria en Rudy.

Rudy werd als welp waarschijnlijk, lid van de William Doylegroep, een Katholieke Verkennergroep, gevestigd in gebouw Elandia in de Helmersstraat 144 (hoek Elandstraat). Ook zijn broer Jan, Nol en twee zussen Annemarie en Ria zaten bij Scouting.



Jan, Toos en Rudy

Rudy zat in 1944 op de Middelbare Technische School en vrienden van hem zaten in het verzet. Hij schakelde het hele gezin in voor 'klein verzet'. Op gestolen formulieren van het Gewestelijk Arbeidsbureau werden creatief verzonden namen, adressen, beroepen en kwalen ingevuld. Zo werd de administratie van het G.A.B. een zootje en werd de oproep voor arbeidsinzet in Duitsland tegengewerkt. Na Dolle Dinsdag (5 september 1944) besloot Rudy, samen met een vriend, naar bevrijd België te gaan (12 september). Vader en zijn broer Nol brachten hem naar het station, het was de laatste keer dat de broers elkaar zouden zien. Of zijn tocht geslaagd was, wist de familie niet. Tot Rudy op 18 mei 1945 in het uniform van de Nederlandse Stoottroepen thuis kwam.

Bij thuiskomst vertelde hij dat hij, bij Lage Mierde (N.B.) sluipend de grens was overgegaan, door een bos vol Duitse soldaten. In Brussel was hij in dienst getreden bij de Nederlandse Stoottroepen. Na training werd hij in februari 1945 tegen de Duitsers ingezet. Met rubberboten gingen ze bij Wesel de Rijn over. Verschillende rubberboten werden lek geschoten, zwaar bepakte collega's verdrongen. In 1946 werd Rudy als dienstplichtig militair opgeroepen om naar Indië te gaan. Hij vertrok met het idee om Indië te bevrijden van de Japanners. Hij sprak nooit over zijn ervaringen in Indië.

Rudy kwam uit een moedig gezin. In het huis aan de Javastraat 57 vonden onderduikers een veilig heenkomen. Broer Jan was Engelandvaarder. Hij kwam onder andere terecht in Kamp



Op verlof in Den Haag, 3 juni '45

Miranda in Spanje waar hij zich aansloot bij een Scoutinggroep in het kamp. Hij wist te ontkomen naar Suriname en vocht uiteindelijk tegen de Japanners. Broer Arnold was lid van een Haagse knokploeg en werd op 12 oktober 1944 opgepakt en op 6 november 1944 op de Waalsdorpervlakte met vijf andere verzetsmensen gefusilleerd.

Rudy emigreerde in 1949 naar Australië. Hij trouwde en kreeg twee dochters. In 1958 overleed hij.

#### **Meer informatie**

[Arnold Drughorn \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://oorlogsgravenstichting.nl)

[bol.com](http://bol.com) | [Vijf jaren angst en onzekerheid, Ria Bovend'Eert-Drughorn | 9789464055009](#) |

[Boeken](#)

[Dom Helder Camara Scouts - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](http://scoutpedia.nl)

[Drughorn, Arnold \(Haags Gemeentearchief\) - Haags Gemeentearchief](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.