



Eugene Charles (Eugène) Hennekens is geboren op 9 januari 1910 te Beek. Eugene was getrouwd met Wilhelmine Henriette Antoinette Marie Evers, geboren op 16 augustus 1914 te Roermond. Hij was docent wis- en natuurkunde op het Bisschoppelijk college in Roermond. Binnen Scouting was hij assistent diocesaan aalmoezenier van het Adjunctenaat Midden- en Noord Limburg van de Katholieke Verkenner.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij met zijn broer René M.A.H. Hennekens actief met het helpen van piloten om onder te duiken en uit Nederland te ontsnappen. Daarnaast hielden ze zich tot april 1944, samen met hun neef Theo J.M.A Hennekens bezig met de verspreiding van de illegale krant Trouw.

Hij is op 18 november 1964 overleden in Sittard.

Meer informatie

[Archieven.nl - 50 Cuypers. Dr. P.J.H \(Gemeentearchief Roermond\)](#)

[Zoekresultaten » Open Archieven](#)

De Katholieke verkenner november 1939

[British Index to Dutch Helpers of Allied Personnel | WWII Netherlands Escape Lines \(wwii-netherlands-escape-lines.com\)](#)

[Eugene Charles Hennekens \(1910-1964\) » Bidprentjes Van den Berg - 54.273 prentjes, 100% in gescand \(enkele dubbelzijdig\). » Genealogie Online](#)

[Het Verborgene Front \(shclimburg.nl\)](#)

[Heikens / Hennekey - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

O Maria, zonder zonde ontvangen,
bid voor ons die onze toevlucht tot U
nemen, (Wonderd. Medaille).

In Uw gebed wordt aanbevolen

EUGENE CHARLES HENNEKENS

echtgenoot van

Wilhelmine Evers

Hij werd geboren te Beek-L., 9 jan. 1910
en overleed in het R.K. Ziekenhuis te
Sittard 18 nov. 1964, voorzien van de
H.H. Sacramenten der Stervenden. Hij
werd begraven te Beek.

De overledene was een goede, zorgzame
echtgenoot en een lieve vader voor zijn
kinderen.

Hij had weinig woorden, maar men kon
op hem rekenen in alle omstandigheden
waar hulp nodig was. Zo stond hij in hoog
aanzien bij allen die het geluk hadden hem
goed te kennen.

Heer, geef Uw dienaar, die steeds zo rus-
teloos bezig was voor zijn gezin en vele
anderen, nu de eeuwige rust, Amen.

Mijn God, help al degenen die U aan mijn
zorgen hebt toevertrouwd.

Onze Vader.

Denimijdruk E. J. H. Hoppers Beek