



Wilhelmus Johannes Franciscus Nuyens is geboren op 5 september 1875 in Zevenhoven. Hij komt uit een familie waaruit al vanaf 1750 tientallen artsen zijn voortgekomen. Dr. Nuyens studeert medicijnen aan de universiteit van Leiden. Hij is getrouwd met Maria Lamberta Antonia Christiana Hermans (1882-1962) op 19 november 1906 te Cuijk. Hij was toen 31 jaar oud.

Na zijn studie werkt hij 25 jaar in Boxmeer, vervolgens aan het St. Annagesticht in Venray en later in Den Bosch. Hierna keert hij als zenuwarts terug naar Boxmeer. Nuyens ontvangt onder meer het Kruis van Verdienste van Oostenrijk, voor de opvang van Oostenrijkse kinderen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Nuyens was voor de oorlog actief bij de Katholieke Verkenners. Per 1 januari 1936 was hij voor zowel de NPV als voor katholieke groepen assistent hoofdkwartierscommissaris voor Bijzondere Eisen. Hij was arts en woonde toen nog in Den Bosch.

Tijdens de bezetting verschenen in Limburg tientallen regionale en plaatselijke verzetskrantjes met van de radio overgenomen nieuws. Vooral in de tweede helft van 1944, toen de behoefte aan nieuws het grootst was en de toch al karige informatiestroom opdroogde, namen overal in de provincie personen het initiatief de plaatselijke bevolking van nieuws te voorzien. De meeste van die bladen hadden geen naam en de oplage was gering, zeker als ze met de hand geschreven waren. Sommige verschenen gedurende enkele maanden, andere slechts enkele weken. Van de persen van de drukkerij van Heijnen in Boxmeer rolde vanaf 1942 een illegaal streekblad. De zenuwarts W.J.F. Nuyens uit Boxmeer en G.A. Smals uit Vierlingsbeek leverden de kopij. Aanvankelijk bedroeg de oplage honderd, later vijfhonderd stuks.

In 1955 ontving hij de Zilveren Jacobsstaf. Hij is overleden op 13 januari 1966 in Venray.

Meer informatie

[Het Verborgene Front – geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg - h11.pdf](#)

[Wilhelmus Johannes Franciscus Nuyens \(1875-1966\) » Stamboom familie Kersten »](#)

[Genealogie Online](#)

[W.J.F. Nuyens - Historische Vereniging](#)

[Nepomuk Boxmeer](#)

[W.J.F. Nuyens 60 jaar arts \(ntvg.nl\)](#)

De Katholieke verkenner november 1939



Dr. W. Nuyens
A.H.K.C. voor B. E.

Maar was het, zoals gezegd, een eis van christelijkheid om het Spel met den volksjongen te beginnen, het is eveneens een eis van dezelfde deugd, dat we onze gehandicapte broertjes ook gedenken. Welnu, dat gaan we nu doen en naar ik denk goed doen, omdat het door onzen nieuwen A.H.K.C., dr. W. Nuyens te 's Hertogenbosch, met de hem eigen ambitie zal worden aangepakt. We hebben samen de lijn als volgt uitgestippeld: De nieuwe commissaris zal kennis gaan nemen van het werk in bestaande troepen en horden van de N.P.V., waar sedert enige tijd een onzer akeela's in opleiding is, tegelijk zal een oproep aan onze leidsters en leiders uitgaan om beschikbaarstelling, (zie hieronder) deze zullen daarna worden opgeleid en te werk worden gesteld bij inrichtingen waarvan de A.H.K.C. intussen de directie zal hebben bewogen aan het Spel van verkenneren toegang te geven. Laat ik nu eerst het woord geven aan dezen nieuwen A.H.K.C.