



Johannes (Joop) Petrus van Vonderen is geboren op 30 april 1906 in Amsterdam. Hij was de zoon van Jacobus van Vonderen, sergeant der artillerie en Geertruida Ouwerkerk. Hij trouwde in 1935 met Johanna Maria Catharina (Annie) Taminiau, geboren op 28 november 1909 te Amsterdam.

Hij was in 1939 assistent districtscommissaris voor voortrekkers bij de Katholieke Verkenners, in het Adjunctenaat Mijnstreek. Hij woonde toen in Heerlen.

Joop zat in de oorlogsjaren achter de illegale krant *Het Vrije Volk* in Heerlen. Deze uitgave had ten doel de bevolking van Zuid-Limburg, en vooral de mijnwerkers, immuun te maken tegen de officiële voorlichting via de legale pers. De uitgevers waren twee oud-medewerkers van het *Limburgsch Dagblad* en *De Maasbode*, Charles Bongaerts en Joop van Vonderen, en Franciscus Johannes Molenaar. Zij werden bijgestaan door de administrateur der gemeentepolitie Frans Lochtman en door Christiaan Veerman, werkzaam op de Mijn Maurits. Lochtman droeg zorg voor het stencilen op het politiebureau.

De eerste editie van *Het Vrije Volk* verscheen in september 1941. Mijnwerkers en mijnbeambten, aangesloten bij de Ordedienst en de Nederlandsche Unie, namen een groot deel van de verspreiding voor hun rekening. Naast opiniërende artikelen en binnenlands nieuws bevatte het blad oproepen tot het plegen van sabotage. Ook werden de namen van “onbetrouwbare” personen gepubliceerd

Annie is overleden op 20 november 1990 te Utrecht op 80-jarige leeftijd. Joop is overleden op 3 december 1996 te Den Haag op 90-jarige leeftijd.

Meer informatie

[Bredasche courant » 02 jan 1935 - Art. 93 | Delpher](#)

[Parenteel van George TAMINIAU \(yter.nl\)](#)

[Akte - Noord-Hollands Archief \(wiewaswie.nl\)](#)

[Ondergrondse Pers 1940-1945 deel II \(geni.com\)](#)

[Johannes Petrus van Vonderen \(1906 - d.\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[De Ondergrondse Pers 1940-1945, 3e geheel herziene druk door Drs. Hans de Vries \(knav.nl\)](#)

De Katholieke verkenners november 1939

[Het verborgen front_h11](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.