

Bert Gorissen



Lambertus (Bert) Gorissen is geboren op 21 februari 1918 in Arnhem. Hij was de zoon van Lambertus Gorissen en Geertrui Christina Schippers. Zijn ouders hadden een hoedenmakerij aan de Hommelseweg in Arnhem.

Toen Bert in de 4e klas van de Arnhemse schoolvereniging zat, richtte hij met een aantal jongens in de zomer van 1929 de Indianenclub op. Ze kwamen bij elkaar in een zelf gegraven hol in het bos en droegen Indianenpakken. In 1930 ontstond padvindersgroep De Veluwsche Verkenners als afsplitsing van de Velpische Woudlopers, omdat de belangstelling voor Scouting te groot werd. Drie jaar later werd ook deze groep te groot en ging een afgesplitst deel onder de naam Zwervers verder met een troepphuis op Zijpendaal. In 1931 ging Bert met zijn vrienden over naar de padvinderij. Hij werd in juli 1931 geïnstalleerd als verkenner bij de Veluwsche Verkenners.



In juli 1935 werd bij de groep een voortrekkersstam opgericht, de Vikingstam, met Oubaas Viskil. Samen met Jan Kuiper maakte Bert een logo, maar de stamtekens voldeden niet in de praktijk en

werden snel weer afgeschaft. De joodse Raf Silberberg, een vriend van Bert, is één van de stamleden. De troep nam deel aan de Wereld Jamboree. De voortrekkers Arend Goedhart, Bert Gorissen, Tijn Nolet en Jan Kuiper werden als werkstam ingezet om in Haarlem de scholen, waar de welpen gingen slapen, in te richten. In 1939 was Bert stamcorrespondent bij de Vikingstam. De voortrekkers van de Vikingstam wilden graag een Scoutingband. In 1937 werd een bandpatrouille opgericht. Leo Thieme werd tamboer-maitre en bandleider. In september 1938 wordt het een Districtsband de Veluweband onder leiding van Theo Werningh Coster. Bert en Arend zijn hoornblazer bij de band.



In augustus 1940 gaat de stam nog op kamp in Kotten bij Winterswijk en een jaar later, nadat Scouting verboden is, gaan onder andere Cap Touw en Bert Gorissen op kamp in Wehl.



In april 1941 werd Scouting verboden. Bert schrijft in zijn logboek dat verschillende clubhuizen, waaronder die van de Wichard van Gelretroep en de



Ons troephuis nowel als dat van van de
Wichard van Gelre hoep mijn "vondst" avond.
21 Februari 1943 afgebrand. Van het ouwe
is totaal niet over, van het andere staan de
muren nog overeind maar ook dit is totaal
mitgebrand.

Veluwse Verkenners ter beschikking
gesteld zijn aan de Jeugdstorm.
Tijdens de oorlog brandde op 21
februari 1943 het troephuis van de
Wichard Gelregroep en de Veluwse
Verkenners af.

Op 15 april 1942 trouwde zijn vriend Raf en verhuisde naar Amsterdam. Toen duidelijk werd dat de Amsterdamse joden moesten onderduiken, vroeg Raf's vader aan Bert of hij Raf en zijn vrouw, Jette Rachel Silberberg-Hoogstraal, wilde opvangen. Bert stemde toe en ging persoonlijk naar Amsterdam om ze op te halen. Ze keerden per trein terug naar Arnhem, hoewel het voor Joden verboden was om met het openbaar vervoer te reizen. Bij aankomst in Arnhem begeleidde Bert elke onderduiker naar een ander adres. Raf werd al snel verraden, ontdekt en gedeporteerd. Jette werd naar Bep en Gerrit van der Burg gebracht, bij wie ze tot het einde van de oorlog bleef. Terwijl Jette ondergedoken zat, bleef Bert met haar in contact. Hij bezorgde regelmatig voedselbonnen aan de van der Burgs, en gaf Jette morele steun. Toen Jette eind 1944 haar schuilplaats moest verlaten, bracht Bert haar naar het huis van zijn ouders, in een ander deel van Arnhem. De reis was vol gevaar. Kort na de geboorte van hun kind nodigden Bep en Gerrit Jette uit bij hen thuis. Opnieuw begeleidde Bert Jette op de reis. Hij werkte tijdens de oorlog zes weken als koerier tussen de secties Utrecht en Arnhem van de Utrechts Kindercomité. Zijn taak was om kinderen te begeleiden naar hun schuilplaatsen. Daarnaast bezorgde Bert regelmatig de voedselbonnen die hij van Paul Terwindt, ook een scout uit Arnhem, had gekregen op zes tot acht adressen waar kinderen ondergedoken zaten.

Na de oorlog werd de groep weer heropgericht. Ze gingen in de zomer van 1946 met hopman Snoek op zomerkamp naar Stoke on Trent in de UK. In het najaar van 1946 werd een nieuw clubhuis geopend.

Bert geloofde dat het een natuurlijk instinct was om mensen in nood te helpen. Na de oorlog verhuisde Jette Silberberg (later Yael Lanir) naar Israël. Ze bleef in contact met Bert. Op 6 februari 1986 erkende Yad Vashem Bert als Rechtvaardige onder de Volkeren.

Bert nam de hoedenzaak *Hoedenmagazijn L. Gorissen* van zijn ouders over. De winkel aan de Hommelstraat 29 was daar sinds 1875 gevestigd en vierde in 1975 groots het 100-jarig bestaan. In mei 1980 sloot de laatste echte heren hoeden- en pettenzaak van Arnhem haar deuren.

Bert is overleden op 28 januari 1993. Hij komt voor in het boek 'De Stille Slag', dat gaat over joodse Arnhemmers tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Verskillende verkenners en voortrekkers van de Veluwse Verkenners waren actief in of werden slachtoffer van de oorlog. Jan Kuiper werd in Nederlands Indië door de Japanse bezetter geëxecuteerd op verdenking van illegale activiteiten. Rien Schulte werd als krijgsgevangene tewerkgesteld in Zuidoost Azië. Arend Goedhart sneuvelde aan het oostfront in dienst van de Waffen SS. Raf komt om in concentratiekamp Mauthausen. Fred Boltjes werd opgepakt bij de studentenrazzia en kwam via het Oranjehotel terecht in Kamp Vught. Verschillende medescouts worden als dwangarbeider tewerkgesteld in het kader van

de Arbeitseinsatz. Jo Onnekink ging in het verzet en belandde als Engelandvaarder in Groot Brittanie en vaandrig Garrit Memelink was actief in de Binnenlandse Strijdkrachten.

Meer informatie

[Gorissen Lambertus \(yadvashem.org\)](http://yadvashem.org)

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvinderebeweging, jrg 7, 1939, no 83, 1939 » 1939-07 - Pag. 10 | Delpher](#)

[Utrechts Kindercomité - Wikipedia](#)

[bol.com | De stille slag | 9789075879209 | Margo Klijn | Boeken](#)

[Spectaculaire ontdekking in Arnhem; wie staan er op deze geheime tekeningen uit de oorlog? | Arnhem | gelderlander.nl](#)

Logboek 'Van Indianenclub tot Voortrekkersstam' en Uit mijn VT tijd. Bert Gorissen

(1) [Oud-Arnhem - Arnhem, Hommelstraat 1980 In mei 1980 sloot de... | Facebook](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.