



Meindert van Schelt wordt geboren op 7 mei 1925 in Dordrecht. Hij was de zoon van Pieter van Schelt en Elisabeth Johanna Levina Henriette Tijmans. Hij had een oudere broer en zus.

Het gezin verhuisde in 1934 naar Almelo en ging in 1937 van Almelo naar Groningen. Meindert zat daar op de MTS.

Hij was waterscout bij De Bevers in Lettelbert. In november 1934 werd deze groep opgericht. Het was een afsplitsing van de Medusagroep omdat een aantal leden een waterscoutinggroep op wilden richten.

Meindert werd gearresteerd omdat hij weigerde graafwerk te verrichten voor de Organisation Todt. Hij werd op 21 november 1944 gevangen gezet in Kamp Amersfoort en kreeg kampnummer 9060. Meindert is daar overleden op 11 januari 1945 in Kamp Amersfoort. Hij werd begraven op de Zuiderbegraafplaats in Groningen en is in 1970 herbegraven op Nationaal Ereveld Loenen.



Hij wordt herdacht op een monument dat in de voormalige M.T.S. te Groningen is opgericht ter herinnering aan oud-leerlingen van de M.T.S en de zeevaartschool die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen.

Meer informatie

[Meindert van Schelt \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://Meindert van Schelt (oorlogsgravenstichting.nl))

[Overlijden Meindert van Schelt op 11 januari 1945 te Amersfoort » Open Archieven](#)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Schelt, Meindert van \(Groninger Archieven\) - Groninger Archieven](#)

[Organisation Todt - Wikipedia](#)

[Groningen, monument in de voormalige H.T.S. - Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

Eens een Bever, altijd een Bever, de geschiedenis van een 75-jarige watergroep. 2009, Jeroen Oostinga en Marijn Molema.

[Geef gevangenen een gezicht](#)

[Scouting de Bevers](#)

[Waterscoutinggroep De Bevers - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.