



Jan Hulleman is geboren op 12 november 1900 in Apeldoorn. Hij woonde aan het begin van de oorlog in Arnhem aan de Van Heuvenstraat.

In 1936 kreeg hij zijn erkenning groepsleider van de Veluwe Verkenners in Arnhem en hij werd oubaas van de Vikingstam van deze groep. Anderhalf jaar later stopte hij.

Jan was reservekapitein bij de Infanterie en werkte na de capitulatie bij de opbouw dienst.

Al snel na de inval van de Duitsers richtte Jo Onnekink in juni 1940, met enkele vrienden en zwagers de verzetsbeweging Pugno Pro Patria. In augustus 1940 gingen de groep PPP en de organisatie van Hoefsloot/Heinekamp, die ook een verzetsgroep wilden oprichten, samen. Nog in dezelfde maand vond er een samengaan plaats van de nieuwe Arnhemse groep met een groep die de sportleraar en hopman Dirk Willem Folmer uit Zeist had opgericht. De nieuwe organisatie kreeg de naam Oranjewacht. De leiding streefde ernaar om die tot een landelijk opererende organisatie te laten uitgroeien. Jan was actief voor de Oranjewacht.

Veel verzetswerk hebben ze niet kunnen doen, want nadat leider van de verzetsgroep De Geuzen Bernhard IJzerdraat, werd opgepakt, volgden veertig arrestaties onder leden van de Oranjewacht. IJzerdraat had namelijk een adresboekje van verzetsmensen bij zich toen hij opgepakt werd: een noodlottig toeval. Jan werd gearresteerd op 28 januari 1941. Hij werd gevangengehouden in het Oranjehotel in Scheveningen en stond terecht in het proces tegen de Oranjewacht op 27 oktober 1941. Hij werd na zijn veroordeling via Utrecht en kamp Vught in maart 1943 naar concentratiekamp Neuengamme, kamp Burggrave en kamp Colthoven vervoerd. Het is onbekend wat er verder gebeurd is. Waarschijnlijk is hij in april 1944 overleden in Lublin-Majdanek. Zijn familie ontving pas in 1948 bericht van zijn overlijden.



Zijn naam staat op de gedenksteen in de Eusebiuskerk in Arnhem die is opgericht ter nagedachtenis aan dertien gemeenteleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gefusilleerd of in een concentratiekamp zijn omgekomen. Ook de verzetsstrijders en scouts Henk en Wiecher de Jong en scout Willem Woonink worden hier herdacht.

Meer informatie

[Jan Hulleman \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://JanHulleman.oorlogsgravenstichting.nl)

[Oranjewacht - Wikipedia](#)

[Arnhem, gedenksteen in de Eusebiuskerk - Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Jan Hulleman | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[View file | Nationaal Archief](#)

[Jan Hulleman | Digitaal Namenmonument Oranjehotel](#)

[Jan Hulleman | Digitaal Monument Neuengamme](#)

[\(vriendenkringneuengamme.nl\)](#)

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der](#)

[Nederlandsche Padvinderebeweging, jrg 5, 1937, no 46, 1937 »](#)

[1937-02 - Pag. 12 | Delpher](#)

De Geuzen van 1940, A.M. Overwater 1996

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvindere,](#)

[jrg 21, 1936, no 2, 1936 » 1936-02 - Pag. 31 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvindere, jrg 22, 1937, no 7, 1937 »](#)

[1937-07 - Pag. 28 | Delpher](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.