

Evert Herman Neppelenbroek is geboren op 19 juli 1915 in Enschede. Hij was de zoon van Gerrit Neppelenbroek en Tijmentje Draaijer.

Hij was in 1938 assistent verkennerleider bij de 2e groep Almelo.

Hij trouwde op 7 augustus 1940 in Rotterdam met Maatje (Maddy) Bongers. Ze kregen vijf kinderen.

Evert was actief in het leger. Tijdens de tweede Wereldoorlog was hij actief in het verzet.

Ook na de oorlog bleef hij actief militair. Hij vertrok, net als veel Nederlandse militairen, naar Nederlands Indië. Hierover schreef hij een boek; *Slavenwerk - Een openhartig relaas van een Indië-compagnie, Java 1946-1949. De kronieken van 'Compie Lima'*.

Evert ontving het verzetsherdenkingskruis. Hij is overleden 2008 in Arnhem. Hij was toen 92 jaar oud.



Meer informatie

[Evert Herman Neppelenbroek \(1915-2008\) » Stamboom familie Bongers van Voorne-Putten » Genealogie Online](#)
[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no 2, 1938 » 1938-02 - Pag. 15 | Delpher](#)
[Slavenwerk - E.H. Neppelenbroek - \(ISBN: 9789069490298\) | De Slegte](#)
[Naaijens / Ozinga - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)
[Verzetsherdenkingskruis \(geni.com\)](#)
[Registratie Evert Herman Neppelenbroek in 1913 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)
[Huwelijk Evert Herman Neppelenbroek & Gerrit Neppelenbroek & Tijmentje Draaijer & Maatje Bongers & Evert Adolph Bongers & Neeltje Moelker op 7 augustus](#)

[1940 te Rotterdam » Open Archieven](#)

[Twentsch dagblad Tubantia » 21 jul 1915 - Art. 39 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.