



Ernst Paul Willem Pongs is geboren op 27 januari 1909 in Arnhem. Hij was de zoon van Ernst Paul Pongs en Agatha Sophia Cornelia de Boeve. Het gezin verhuisde naar Rotterdam waar zijn vader in 1931 overleed.

Ernst was kantoorbediende in Rotterdam. Op 1 mei 1936 is Groep 28 Schiebroekse Verkenners opgericht in Rotterdam. De groep droeg een blauwe das met een gele balk. In 1937 zat de groep op Kleiweg 344 in Schiebroek. Hij kreeg zijn volmacht als scoutsleiding in 1935 bij de 28e groep. Hij stopte twee jaar later in het najaar van 1937. In het najaar van 1940 werd de groep uit haar lokaal gezet door de Duitse bezetter, waarna de Schiebroekse Verkenners gebruik maakt van het lokaal van de Albert Schweitzergroep aan de Heer Kerstantstraat tot april 1941.

In de oorlog woonde hij in Arnhem en was actief in het verzet, mogelijk bij de Landelijke Knokploegen (LKP). Hij is opgepakt en kwam terecht in kamp Amersfoort. Op 30 december 1942 ging hij naar concentratiekamp Sachsenhausen concentratiekamp en een jaar later, op 18 oktober 1943 ging hij naar concentratiekamp Natzweiler als Nacht und Nebel-Gefangene. Als de Amerikanen Natzweiler naderen, wordt het kamp op 6 september 1944 ontruimd. De gevangenen worden op transport gesteld naar concentratiekamp Dachau bij München, een reis van ruim 400 km die grotendeels lopend wordt afgelegd. Ernst bleef in Dachau tot de bevrijding op 29 april 1945.

Ernst ontving na de oorlog het Verzetsherdenkingskruis. Daarnaast ontving hij in 1976 het Nacht-und-Nebel-kruis. Deze onderscheiding is een onderscheiding van de Vriendenkring van oud-Natzweilers. De meeste van deze particuliere onderscheidingen mogen niet op militaire uniformen worden gedragen, maar voor dit kruis is een uitzondering gemaakt.

Hij trouwde na de oorlog met Catharina Alida de Boer en ze woonden in Arnhem. Zij overleed in 1986

Meer informatie

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 19, 1935, no. 10, 1935 » 1935-11 - Pag. 8 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no 2, 1937 » 1937-02 - Pag. 30 | Delpher](#)

[Ernst Paul Wilhelm Pongs \(1909 - d.\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Verzetsmuseum | Dachau | Persoon: Ernst Paul Wilhelm Pongs](#)

[Natzweiler Struthof Vriendenkring](#)

[Verzetsherdenkingskruis : O t/m R \(geni.com\)](#)

[Details Database](#)

[Search for documents in the Arolsen Archives | 01012902 031.435 - Personal file of PONGS, ERNST, born on 27-Jan-1909, born in ARNHEIM | 01012902 031.435 - Personal file of PONGS, ERNST, born on 27-Jan-1909, born in ARNHEIM](#)

[De Telegraaf » 10 okt 1986 - Art. 248 | Delpher](#)
[Nacht-und-Nebel Herdenkingskruis 1940-1945](#)
[Arolsen Archives - International Center on Nazi Persecution | 01012902 031.435 - Personal file of PONGS, ERNST, born on 27-Jan-1909, born in ARNHEIM | 01012902 031.435 –](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.