



Cornelis Idenburg is geboren in Alphen a/d Rijn op 29 augustus 1891. Hij trouwde in juni 1917 met Gerbartha Johanna Duiveman. Ze kregen 2 zoons, Hendrikus (Henny) Dirk en Cornelis (Cor) Johannes. Cornelis was chauffeur van de familie Blijdenstein die het Huis te Maarn bewoonden. Ze woonden in de chauffeurswoning bij Huis te Maarn.

Een patrouille met enthousiaste jongens sloot zich in juli 1934 aan bij de Nederlandse Padvinders Vereniging. Henny was een van deze jongens. Via het gemeentebestuur van Maarn kregen de jongens hulp, zodat de eerste groep van de afdeling Maarn-Doorn de Rangers van de grond kwam. Cornelis was in 1935 voorzitter van deze groep. Peter Brijnen werd in september 1934 voor de functie van scoutsleider en later hopman gevraagd omdat hij oud militair was. In 1935 werd hun eerste clubhuis 'De Boshut' op de Zonheuvel geopend. Cornelis heeft op verzoek van de burgemeester ervoor gezorgd dat de nazi sympathieën verdachte Piet Brijnen stopte als hopman bij de Rangers. Hij vertelde hem dat het hem speet dat hij niet langer hopman kon zijn omdat hiervoor vereist was dat hij de officiële cursus voor die functie had gevolgd. Hij moest op 23 februari 1935 daarom zijn functie van hopman neerleggen. Later bleek dat Piet in Doorn was om de oud-keizer van Duitsland in de gaten te houden. In 1938 werd een nieuw clubhuis geopend.

De familie Idenburg was actief in het verzet op de Utrechtse Heuvelrug, onder ander met hulp aan onderduikers. Henny en Cor zaten ondergedoken bij hun ouders. Beiden waren actief lid van de Maarnse BS groep.

Na de Slag om Arnhem moesten veel militairen geholpen worden om de rivier te kruisen. Ze werden tijdelijk opgevangen bij de familie Idenburg. Henny was actief in het helpen van mensen naar de andere kant van de rivieren en was onder andere betrokken bij een bevrijding uit een politiebureau.

Uit de Rangergroep ontstond na de oorlog de Thorheimgroep in Doorn.

Cornelis is overleden op 14 oktober 1972 in Doorn.

Meer informatie

bol.com | [Vechten voor vrijheid](#) | [9789087040482](#) | [L. Caspers](#) | [Boeken](#)

[Weest paraat; officiële orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no 3, 1939 » 1939-03 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiële orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no 11, 1938 » 1938-12 - Pag. 8 | Delpher](#)

[Cornelis Idenburg \(1891-1972\) » Stamboom Boterenbrood » Genealogie Online](#)

[Cornelis Idenburg \(Alphen aan den Rijn, 29 augustus 1891 - Doorn, 14 oktober 1972\) -](#)

[Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Weest paraat; officiële orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 11, 1938 » 1938-12 - Pag. 8 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.