



Cornelis Joseph (Cock) van Paaschen is geboren in Den Haag op 29 januari 1917. Hij was de zoon van Hubertus Petrus Joseph van Paaschen en Trijntje Gravenkamp. Zijn vader was bode bij het Permanent Hof van Arbitrage en overleed in 1931.

In 1937 slaagde hij voor zijn eindexamen aan de HBS Raamstraat. Zijn moeder was hoofd huishoudelijke dienst in het Vredespaleis. In zijn jeugd was Cock scout en scoutsleiding bij de Paschalis Baylongroep in Den Haag.

Toen de oorlog uitbrak, studeerde Cock economie in Rotterdam. In Santpoort ontmoette hij Meijer, die al enige tijd informatie verzamelde over vliegvelden en kustbewaking, Duitse hoofdkwartieren en berichten ontvangen via Radio Oranje. Deze berichten zette Meijer in een krantje dat het *BC Nieuws (Burgerlijk Contact)* werd genoemd. Cock wilde hem wel helpen. Een dag later ontmoette Cock mej. Jos Gemmeke in de bibliotheek van het Vredespaleis. Zij wilde ook helpen en vanaf dat moment werd het *BC Nieuws* tijdens de weekends in het Vredespaleis gedrukt op stencilmachines die in de kelders stonden. Omdat ze veel lawaai maakten, moesten ze tijdens de weekends naar zolder gebracht worden, anders zou de portier ze kunnen horen. Cock was eerste luitenant van Bureau Bijzondere Opdrachten. Zijn schuilnaam was Pieter Dekker.

In 1943 werd de naam van de krant veranderd in *Je Maintiendrai*. Piet J. Schmidt werd redacteur en Cock en Jos verzorgden de distributie. In augustus werd de zoon van een medewerker gearresteerd en moesten ze onderduiken. Ook moest de krant elders gedrukt worden. Cock blondeerde zijn haren, Jos verliet de stad en bleef de distributie van 15.000 exemplaren regelen. Cocks vriend Tobs Biallosterski was betrokken bij *Het Parool* voordat hij naar Engeland ging, en toen hij op 31 maart 1944 met Jan Steman boven Nederland was gedropt, bezocht Tobs hem in Santpoort. Samen gingen ze terug naar de droppingsplaats om de apparatuur, die Tobs daar verstopt had, op te halen. Er lag bijna niets meer, maar wel nog zijn kristallen, die hij teleurgesteld meenam. Twee dagen later kwamen Jos en Cock en de twee agenten bij elkaar in het Vredespaleis. Tobs en Jan hadden geld uit Engeland meegekregen, informatie en een bericht van de koningin.

Cock ontving na de oorlog een Bronzen Leeuw. Hij kreeg deze voor zijn werk als Inlichtingendienst/Bureau Bijzondere Opdrachten-contactagent-verzamelen van belangrijke militaire inlichtingen (hoofdredacteur van *Je Maintiendrai*).

Cock overleed op 23 juli 1994 in Den Haag

Meer informatie

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvindere, jrg 22, 1937, no 2, 1937 » 1937-02 - Pag. 28 | Delpher](#)

[Ondergrondse Pers 1940-1945 deel II \(geni.com\)](#)

[Paaschen, C.J. van | Onderscheidingen | Defensie.nl](#)

[Cornelis Joseph van Paaschen \(1917 - 1994\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Cock van Paaschen - Wikipedia](#)

[Het Vredespaleis en de Tweede Wereldoorlog | Peace Palace](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.