



Tjeerd Gerardus de Boer is geboren op 25 juni 1911 in Bergen op Zoom. Hij was de zoon van Gerardus de Boer en Tetje Duursma. Hij had een zus en twee broers. Het gezin verhuisde in 1914 naar Leeuwarden.

Begin jaren '30 was hij onderwijzer in Leeuwarden. Hij werd verkennerleider bij de Burmaniagroep in Leeuwarden en ontving in 1936 zijn volmacht. Tijdens de oorlog was hij commies van de belastingdienst.

Hij zat ondergedoken in Wirdum vanwege werk op het vliegveld en had een vals persoonsbewijs.

Meer informatie

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no 3, 1936 » 1936-03 - Pag. 36 | Delpher](#)

[Geboorte Tjeerd Gerardus de Boer op 25 juni 1911 te Bergen op Zoom » Open Archieven Friesland in verzet 40-45 \(geni.com\)](#)

[Tjeerd Gerardus de Boer, 1911 | Ondergedoken in Fryslân \(ondergedokeninfryslan.nl\)](#)

[Registratie Geertruida Tetje de Boer & Tetje Duursma & Gerardus de Boer & Gerardus de Boer & Tjeerd Gerardus de Boer & Sieger de Boer & Hotske Mobach in 1848 » Open Archieven](#)

[Tjeerd Gerardus de Boer \(Bergen op Zoom, 25 juni 1911 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Akte - AlleFriezen \(wiewaswie.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.