

Meyndert Henricus Ligthart is geboren op 27 januari 1921 in Madrid, Spanje. Hij is de zoon van Meyndert Henricus Ligthart en Sophie Jolis. Hij had een oudere broer en zus die allebei ook in Madrid werden geboren. Zijn moeder begon in 1926 een echtscheidingsproces tegen zijn vader en ze ging met haar kinderen naar Den Haag. Zijn ouders zijn officieel gescheiden als hij acht is. Hij volgde de lagere school, HBS en de Handelshogeschool in Den Haag.

Meyndert werd in 1932 actief bij Scouting. Hij ontving in 1939 zijn volmacht als assistent welpenleiding bij groep 12, de Thorbeckegroep, in Den Haag en bleef actief tot het verbod op Scouting op 2 april 1941. Jetty de Vogel-Schim van der Loeff werd in 1938 Akela bij deze groep. De groep werd opgericht in september 1921 en in 1928 werd ze uitgebreid met een welpenhorde. Eind 1930 had de groep het groepshuis in de Fahrenheitstraat 228, een zolder boven een sigarenfabriek. Van deze ruimte zouden tot aan de Tweede Wereldoorlog meer Haagse groepen gebruik maken. Charles de Vogel werd Hopman en later ook de assistent districtscommissaris in den Haag. De Thorbeckegroep had vlak voor de oorlog haar clubhuis aan de Obrechtstraat.

Nader verhoor van M.H. LIGTHART betreffende Nederland:  
 "Oostreeks October 1940 kwam ik in contact met een geheime organisatie.  
 Als welpenleider te DEN HAAG nl. van de Thorbeckegroep, kende ik Mevr. H. de VOGEL-SCHIM VAN DER LOEFF, wonende Waalderperweg No.161 (?) te DEN HAAG Zij was een bekend Welpenleidster en deed aan spiritisme en ik interesseerde mij ook hiervoor.  
 Op een avond hebben wij "geschreven" en kwamen zoo in "aanraking" met een afgeschoten Engelsche vlieger die ons zei, dat wij in verbinding moesten zien te komen met een dame in de buurt en gaf ons als teeken 9 (een 9 met een cirkeltje er om heen) Dit teeken vertelde ik aan Mej. CLARA VAN SCHELVEN, ass welpenleidster, wonende Nassau Dillenburgerstraat No.10 te DEN HAAG. Zij scheen dit teeken te kennen en bleek in verbinding te staan met menschen van de secret Service en zooals zij zei met den Engelschman, Lord WESTFORD. Haar moeder is Hongaarsche, Jodin, en had met haar moeder in Hongarije deze Lord WESTFORD leeren kennen. Toen in Hongarije de Jodenwetten ingevoerd werden was zij naar Nederland gekomen. Deze Lord WESTFORD heeft hen toen weggeholpen, oostreeks 1938(?) LORD WESTFORD was in haar persoonlijk zeer geïnteresseerd, had zelfs een huwelijksaanzoek gedaan. Waarschijnlijk is die LORD WESTFORD door de Secret Service in Holland geplaatst en bleef zij verbinding met hem houden.  
 Later heb ik ongeveer tegelijkertijd contact gevonden met twee bestaande Nederlandsche organisaties, ik zocht hierna en ook Mej. VAN SCHELVEN.

Tijdens zijn verhoor als Engelandvaarder (zie onder) beschrijft hij hoe hij in oktober 1940 in contact kwam met 'een geheime organisatie'. Hij kwam in contact met Jetty de Vogel-Schim van der Loeff die Akela bij de welpen van zijn groep was. Ze kwamen in contact met een gedropte Engelse vlieger, die hen koppelde aan Clara van Schelven, ook een welpenleidster in Den Haag. Zij stond in contact met de Secret Service in de UK en een vertegenwoordiger van de Secret Service,

Lord Westford, die in Nederland was. Meyndert kwam ook in contact met professor Mekel van de ondergrondse Mekelgroep. Hij kende hem goed omdat hij als zijn tweede vader was na de echtscheiding van zijn ouders. Hij kwam ook in contact met diverse andere ondergrondse organisaties. Hij regelde via Henk Appels, student in Delft, die in Den Haag woonde, een zender om met Engeland in contact te kunnen komen. In maart 1941 kreeg hij het toestel en deze werd verstopt in het clubhuis van zijn scoutinggroep. Later werd het toestel gevonden en Clara van Schelven werd hiervoor gearresteerd. Ook een aantal andere contacten werden later gearresteerd en niet iedereen heeft de oorlog overleefd.

Meyndert vertrok op 24 april 1941 met zijn moeder legaal uit Nederland om via Zwitserland naar Spanje te gaan. Ze kregen toestemming omdat ze in Madrid geboren waren. De voorwaarde was dat ze nooit meer terug zouden keren naar Nederland. Ze bleven meer dan 10 maand in Zwitserland voor ze toestemming kregen om door te reizen naar Spanje. In Madrid ging Meyndert werken op het consulaat en werd belast met de vluchtelingenzorg. Op

een gegeven moment werd hem opgedragen naar Portugal te gaan om daar een Nederlandse minister tijdens een bezoek te assisteren. Hij wist vanuit hier naar Engeland te komen en kwam daar op 13 augustus 1943 aan.

In Engeland werd hij leerling vlieger bij No. 9 Initial Training Wing, Flight 2 Squadron, Royal Air Force. Dit werd opgericht op 14 juni 1941 in het Arden Hotel, Stratford-on-Avon en ontbonden op 25 mei 1944.

In Londen was hij betrokken bij de Tijdelijke Vereniging van Nederlandsche Padvindere te Engeland. Beschermheer was Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden. Meyndert was lid van de 1ste Londensche Voortrekkersstam. De tijdelijke vereniging gaf het blad Ick Dien uit.

Op 18 januari 1989 is Meyndert Henricus Ligthart overleden.

### **Meer informatie**

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvindere, jrg 25, 1939, no 4, 1939 » 1939-04 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Ligthart - Nationaal Archief](#)

[Engelandvaarders erelijst 1940-1945 \(geni.com\)](#)

[Lijst van Nederlandse vliegers bij de RAF en de FAA 1940 - 1945 | Brochure | Defensie.nl](#)

[Registratie Meyndert Henricus Ligthart \(in het jaar 1940-1945\) » Open Archieven](#)

[Overleg:Lijst van Engelandvaarders - Wikipedia](#)

[Registratie Meijndert Henricus Ligthart & Sophie Jolis \(in het jaar 1913-1939\) » Open Archieven](#)

[Registratie Meijndert Henricus Ligthart & Sophie Jolis & Anita Juana Ligthart & Juan Ligthart & Meijndert Henricus Ligthart in 1913 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Echtscheiding Meijndert Henricus Ligthart & Sophia Maria Jolis op 14 juni 1929 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Initial Training Wings \(rafweb.org\)](#)

[Thorbeckegroep - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[Meyndert Henricus Ligthart \(Madrid, 27 januari 1921 - locatie onbekend, 18 januari 1989\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Ligthart - Nationaal Archief](#)

[Ligthart - Nationaal Archief](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.