

Leendert van Noppen



Leendert Martinus van Noppen is geboren op 15 augustus 1917 in Sukabumi, NOI. Leendert was inspecteur bij de brandweer.

Hij werd in oktober 1939 assistent verkennerleider bij groep 3, Stanley groep van de NCPV in Groningen.

Tijdens de oorlog was Leendert lid van het gewapend verzet. Hij was aangesloten bij Knokploeg Groningen. Zijn schuilnamen waren Aart en Onkie. De 28-jarige Van Noppen zat ondergedoken in de Groningse brandweerkazerne, die in de oorlog gevestigd was aan het Zuiderdiep.



Hij werd gearresteerd op 10 maart 1945 en bij zijn arrestatie op het politiebureau in Groningen neergeschoten. Hij is in het Huis van Bewaring aan zijn verwondingen overleden op 11 maart 1945. Stervende werd hij nog ondervraagd maar hij bleef zwijgen. Leendert werd begraven op de Zuiderbegraafplaats te Groningen.

Ter nagedachtenis aan de gevallen brandweermannen in Groningen werd twee jaar na de oorlog een monument geplaatst bij de kazerne aan het Zuiderdiep in Groningen. Later verhuisde het monument mee naar de Sontweg. Leendert wordt hierop genoemd.



Auke Kappenburg, één van zijn scouts, was tijdens de oorlog actief in het verzet als marconist bij de Radiodienst van de Ordedienst (OD).

Meer informatie

[Leendert Martinus van Noppen | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Leendert Martinus van Noppen \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no 2, 1938 » 1938-02 - Pag. 15 | Delpher](#)

[NECROLOGIE \(lo-lkp.nl\)](#)

[Het verhaal achter het brandweermanmonument - Brandweer](#)

[2183 Systeemkaarten van verzetsbetrokkenen \(OVCG\) \(Groninger Archieven\) - Groninger Archieven](#)

[Noppen, van, Leendert Martinus - TracesOfWar.nl](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no. 9, 1939 » 1939-10 - Pag. 28 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.