

Huibert van Ingen Schenau



Huibert Antonie van Ingen Schenau is geboren op 15 maart 1908 in Den Haag. Huibert trouwde met Elizabeth Johanna Ochtman en was leraar op een lagere school.

Hij werd in april 1938 groepsleider en hopman van groep 8 Venneper in Nieuw Vennepe bij Haarlem. Ze hadden hun clubhuis in het voormalige station. De groep was aangesloten bij de NCVP. De Nederlandsche Christelijke Vereeniging van Padvinders (NCVP) werd in 1935 opgericht en was een voortzetting van de CJMV-padvinderij (Christelijke Jonge Mannen Padvinders Vereeniging in Nederland), die werd opgericht in 1927 in Den Haag. Zowel de CJMV-padvinderij als de NCVP waren aan de NPV gelieerd in federatief verband. Hij stopte in november 1940.

Huibert en Elizabeth verborgen joden tijdens de oorlog toen ze in Nieuw Vennepe woonden. Na de deportatie van hun ouders werden de vierjarige Rachel van Praag en haar broer Philip in april 1943 naar het huis van hun oom en tante gebracht. Een maand later ging Rachels naar Nieuw Vennepe, Noord-Holland, waar ze op 15 mei 1943 werd verborgen bij de familie Van Ingen Schenau. Ze hadden voor de komst van Rachel korte tijd joden verborgen gehouden. Een maand later nam Van Ingen Schenaus een ander Joods meisje, de anderhalfjarige Elly Leeuw, 'voor een paar dagen'. Elly bleef daar tot de bevrijding. Tijdens een onverwachte razzia in augustus 1944 eisten de Duitsers documentatie van de meisjes te zien. Het gezin Ingen Schenaus deed alsof ze overal zochten, maar de Duitsers vergaten de zaak later helemaal. Na de bevrijding bleef Rachel, wiens ouders en broer waren omgekomen, onder de voogdij van Huibert en Elizabeth.

Op 19 september 1983 erkende Yad Vashem Huibert A. van Ingen Schenau en zijn vrouw, Elizabeth Johanna van Ingen Schenau-Ochtman, als Rechtvaardigen onder de Volkeren.

Hij overleden op 19 mei 1985 in Apeldoorn.

Meer informatie

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 4, 1938 » 1938-04 - Pag. 46 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no 10, 1940 » 1940-11 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Ingen van Huibert & Jochanna \(Ochtman\) \(yadvashem.org\)](http://yadvashem.org)

[Registratie Huibert Antonie van Ingen Schenau op 15 maart 1908 » Open Archieven](#)

[Huibert Antonie van Ingen Schenau \(1908 - d.\) - Genealogy \(geni.com\)](http://geni.com)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Iansen / Juynboll - Stichting Neerlandisch Verzetsmonument](#)

[De Nederlandsche Christelijke Vereeniging van Padvinders - Scoutpedia.nl](http://Scoutpedia.nl)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.