

Hendrik (Henk) Frederik Lodewijk Wensink is geboren op 12 juli 1913 in Zutphen. Hij was de zoon van Gerrit Wensink en Hermina Maria Brands. Hij had een broertje en twee zusjes. Zijn vader werkte bij de spoorwegen. Hij ging naar het gymnasium en studeerde daarna rechten aan de Gemeentelijke universiteit van Amsterdam.

Henk was vaandrig bij de Kaninefaten in Alkmaar en wordt op 2 juni 1934 geïnstalleerd als Hopman. In oktober 1934 gaat hij over naar de Geuzen als Hopman. In 1939 was hij assistent districtscommissaris Verkenners in district Noorderkwartier. Doeko Bosscher was hier districtscommissaris en Nel Lind assistent districtscommissaris Welpen. Henk woonde toen aan de Prins Hendrikstraat 52 in Alkmaar en was jurist. In 1940 woonde hij in Den Haag en werd verkennersleider bij Groep 11 Kimball O'Hara groep.

In de oorlog was hij geen lid van een ondergrondse organisatie maar hielp wel met de verspreiding van het illegale blad Vrij Nederland. Ook hielp hij in de winter van 1942-1943 een Engelsman de grens over.

Ik was geen lid van een ondergrondse organisatie doch heb wel een tijdje geholpen aan de verspreiding van het illegale blad "Vrij Nederland" In den winter van 1942-1943 heb ik een Engelsman over de grens gebracht

Hij vertrok hij op 14 maart 1944 als Engelandvaarder uit Nederland. Hij volgde de zuidelijke route en kwam op 18 oktober 1944 aan in Engeland. In Engeland werden de Engelandvaarders verhoord door de Britse veiligheidsdienst MI5 en daarna door de Nederlandse veiligheidsdienst. De verhoren van de Nederlandse veiligheidsdienst zijn bewaard gebleven. Tijdens zijn verhoor werd ook gevraagd om bevriende verzetsstrijders en 'foute' Nederlanders. Henk noemde als verzetsstrijder Akela Lind.

Mejfr. N.E. LIND, afkomstig uit Alkmaar, oud 31 jaar was bij een jaar ondergedoken toen zij werd gearresteerd. Leefde onder den naam "Mevr. BALKEMA" was werkzaam voor een organisatie onder de naam "Luctor et Emergo", Hield zich o.m. werkzaam met het wegwerken van Engelsche vliegers. werd begin October of eind September 1943 gearresteerd.

Hij ontving na de oorlog het Kruis van Verdienste. Als motivatie staat erbij:
Vorbereiden en uitvoeren plan tot ontsnapping uit bezet Nederland en na vele moeilijkheden Engeland bereikt.

Henk is overleden in september 2003.

Meer informatie

[Registratie Gerrit Wensink & Hermina Maria Wensink & Hendrik Frederik Lodewijk Wensink & Lodewijk Gerrit Wensink & Maria Catharina Wensink & Catharina Hendrika Wensink \(in het jaar 1922-1939\) » Open Archieven](#)

[Geboorte Hendrik Frederik Lodewijk Wensink op 12 juli 1913 te Zutphen » Open Archieven](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no 1, 1939 »](#)
[1939-01 - Pag. 25 | Delpher](#)
[Engelandvaarders erelijst 1940-1945 \(geni.com\)](#)
[Wensink, mr. H.F.L. | Onderscheidingen | Defensie.nl](#)
[227 | Nationaal Archief](#)
[2003-10-SCHAKEL.pdf \(museumserver.nl\)](#)
[Overleg:Lijst van Engelandvaarders - Wikipedia](#)
[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no 8, 1940 »](#)
[1940-09 - Pag. 22 | Delpher](#)
Patrouille logboek Houtduiven, Alkmaar (1934 - 1941) nr 437 Scoutingmuseum Baarn
[Engelandvaarders, 1940-1945 | Nationaal Archief](#)
[Wensink - Nationaal Archief](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.