



Hendrik (Henk) Adrianus Josephus van der Drift is geboren op 6 augustus 1917 in Delft. Hij was de zoon van Adrianus Jacobus Marie van der Drift en Eva Maria Adolphina Steemers. Ze waren thuis met 9 kinderen. Adrianus (Adri) Johannes Joseph van der Drift (16 juni 1921) was één van zijn broers.

Henk werd in juli 1936 verkennerleider bij de katholieke Sint Bernardusgroep in Delft. In mei 1938 werd hij hopman bij de Sint Paulusgroep. Joop Kramer was hier lid en Anton Deering Oubaas.

Tijdens de oorlog was hij als drukker actief voor het illegale blad Toekomst; weekblad voor strijdend Nederland. Toekomst werd opgericht om de rooms-katholieken te Delft en omgeving voor te lichten op sociaal gebied maar vooral ook om de strijdgeest onder hen levendig te houden. Initiatiefnemer en hoofdredacteur was pater Commandeur, die door dit werk tenslotte nog enige weken in de gevangenis Haagsche Veer te Rotterdam terecht kwam. Zijn naaste medewerker was kapelaan van der Hoogte, terwijl Anton Deering het blad redigeerde tijdens de gevangenschap van pater Commandeur. Verder zorgden de gebroeders Henk en Adri van der Drift voor het drukken en J. Suyker voor de verspreiding.

Henk is op 13 september 1990 overleden in St Jean de Luz, Frankrijk.

Meer informatie

[Ondergrondse Pers 1940-1945 \(geni.com\)](#)

[Hendrik Adrianus Josephus van der Drift \(1917 - c.1990\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[De Volkskrant » 18 sep 1990 - Art. 185 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no 7, 1936 » 1936-07 - Pag. 29 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no 5, 1938 » 1938-05 - Pag. 46 | Delpher](#)

[De Ondergrondse Pers 1940-1945, 3e geheel herziene druk door Drs. Hans de Vries \(knav.nl\)](#)

boek "Hoe was-ie ?" Vijftigjaar Scouting door de Delftse Paulusgroep 1934-1984. Luc Eekhout

[Database - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.