



Samuel (Sam) Esmeijer werd op 20 december 1920 in Driebergen geboren. Het gezin verhuisde uiteindelijk naar Rotterdam. Hij volgde een studie aan de HBS in Rotterdam en was lid van de Gereformeerde vereniging "Calvijn", een soort van debatingclub voor oudere jongens.

Samuel Esmeijer was lid van de Albert Schweitzergroep (groep 9 uit Rotterdam) vanaf de oprichting in 1935 tot aan het verbod door de Duitsers in 1941. De groep was gevestigd in het Oude Noorden. Ook zijn broer Evan en zijn vader Gijsbertus waren lid. Zijn vader was waarschijnlijk groepscommissielid.

Samuel groeide op tot een jongeman met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid, sportieve bekwaamheid, zwijgzaamheid en hulpvaardigheid. Samuel was aan het begin van de oorlog regelmatig te vinden bij de slachtoffers van het bombardement en verleende hulp aan de gewonden en getroffen.

Na het behalen van zijn HBS-diploma keerde Esmeijer in de herfst van 1941 terug naar Driebergen. Hij ging als klerk aan de slag bij de plaatselijke politie en volgde in zijn vrije tijd een opleiding tot politie-inspecteur. Esmeijer begon zijn ondergrondse "carrière" in de zomer van 1942 met hulp aan Joodse onderduikers. Hij besloot in het najaar van 1943 terug te keren naar Rotterdam. In Rotterdam leidde Esmeijer een kleine researchgroep voor de organisatie Trouw, die in januari 1944 tot knokploeg omgevormd werd. Esmeijer kwam bekend te staan als bezielend KP-leider en beramer van doeltreffende plannen. De vuurdoop voor de 4 koppige ploeg van Esmeijer was de overval op het bureau van politie te Delft op 26 februari 1944. Bovendien was het de eerste overval waaraan een Rotterdamse Knokploeg deelnam. De totale ploeg voor deze overval bestond uit 16 personen, 4 van Esmeijer, 7 van de Westlandse ploeg, Fritz Conijn en twee vrienden en 2 agenten die betrokken werden bij de overval op hun bureau.

Op 8 april 1944 namen twee mannen van de ploeg van Esmeijer, samen met een aantal mannen van de ploeg van Johannes Post deel aan een overval op het distributiekantoor van Katwijk, die overigens ook mislukte en waarbij één van de mensen van de ploeg van Post werd doodgeschoten door een agent.

Op 24 oktober 1944 leidde Samuel een spectaculaire bevrijdingsactie uit de gevangenis in het Hoofdbureau van politie aan het Haagseveer in Rotterdam. De arrestatie van twee kopstukken uit de verzetsgroep 'Victor' van de aalmoezenier van de Dominicusgroep pater Apeldoorn, 'dwongen' de Knokploegen in Rotterdam tot actie. Op 20 en 21 oktober 1944 werden Chris Roemer en Piet Sijpesteyn aangehouden en na hardhandige ondervraging door de Sicherheitsdienst veroordeeld tot de kogel. Dat mocht niet gebeuren en Samuel Esmeijer bereidde een zorgvuldige bevrijding voor. Met hulp van binnenuit betrad Esmeijer samen met twintig leden van het gewapende verzet, deels gekleed in SS-uniformen het hol van de leeuw. Met medewerking van kantinebeheerder Hulsman konden de zwaar

bewapende mannen tot op de etage komen, waar de mannen gevangen zaten. Zoals gebruikelijk had Hulsman aangekondigd om eten te brengen voor de bewakers. Toen de zware deur van het gevangeniscomplex eenmaal geopend was, drongen de mannen binnen en namen de overrompelde bewakers hun wapens en sleutels af. De deuren van de cellen werden geopend en gevangenen werden bevrijd. Er was enige verwarring, aangezien de mannen niet verwachtten, dat SS-ers hen kwamen bevrijden. Sijpesteijn en Roemer herkenden spoedig hun bevrijders en naast hen kwamen nog ruim veertig mannen vrij. Klaarstaande vrachtauto's bracht hen naar veilige adressen. Helaas konden niet alle cellen geopend worden. Als vergelding voor de bevrijding van de 43 verzetsmensen werden nog dezelfde nacht vier achtergebleven mannen gefusilleerd. Als afschrikwekkend voorbeeld moesten de vier lijken tot de volgende dag 17.00 uur blijven liggen.

Op 22 november 1944 werd een aantal contactpersonen van Esmeijer in Utrecht gearresteerd en gevangen gehouden in de Koning Willem III-kazerne buiten Apeldoorn. Jan van Bijnen, Landelijk Sabotage Commandant, wilde een bevrijding overval opzetten en ging op 28 november samen met Esmeijer en hun chauffeur Huib Verschoor de kazerne verkennen. Zij werden daar betrapt en er ontstond een vuurgevecht, waarbij Esmeijer dodelijk getroffen werd. Samuel Esmeijer overleed op de leeftijd van 23 jaar. Hij ligt begraven op de Nieuwe Gemeentelijke Begraafplaats in Driebergen.



Hij ontving postuum het Verzetskruis 1940 – 1945 en het Verzetshedenkingskruis.

Zijn Scoutinggroep hield op 1 december 1945 een herdenkingsbijeenkomst. De vijf leden van de groep die de oorlog niet hebben overleefd, Sam Esmeijer, Dick de Bruijn, Koos Erwich, Marius van der Ven en Henk Verkuijl, worden herdacht. Na de oorlog werd Groep 39 uit Blijdorp naar hem vernoemd.

De Albert Schweitzergroep (groep 9 uit Rotterdam) wordt in 1935 opgericht. Na de oorlog ontstonden daar door toeloop van nieuwe leden 2 nieuwe groepen: De Calvijngroep (groepsnummer 57 uit Schiebroek) en de Samuel Esmeijergroep (Groep 39 uit Blijdorp). In 1965 en 1966 stopten de Calvijngroep en de Samuel Esmeijergroep door een gebrek aan leiding en fuseerden met de toen sterke Albert Schweitzer Groep.

Meer informatie

[Samuel Esmeijer - Wikipedia](#)

[Samuel Esmeijer \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Samuel Esmeijer | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Nederland in de Tweede Wereldoorlog - Het verzet van Samuel Esmeijer \(tweede-wereldoorlog.org\)](#)

[Geschiedenis ASG - Albert Schweitzer Groep, scouting in Rotterdam sinds 1935 Albert Schweitzer Groep Scouting Rotterdam \(asg-rotterdam.nl\)](#)

[Nederlandse Ridderorden en Onderscheidingen](#)

[Verzetshedenkingskruis \(geni.com\)](#)

Aad Koster & Pierre Pijpers, Onze vaders in Verzet, Rotterdam 2014

ALBERT SCHWEITZERGROEP
(9E ROTTERDAMSE N.P.V.)



Wij gedenken.....

HERDENKINGSAVOND 1 DEC. 1945

S. ESMELJER. †

GEBOREN 20 DEC. 1921.

OVERLEDEN 28 NOV. 1944.

LEIDER DER OVERVALLEN L.K.P.

Hij was een stille en teruggetrokken jongen, maar een met ijzere wil en vaste levenshouding. De overvallen, die onder zijn leiding werden ten uitvoer gebracht, waren wel die van de Noordsingel: Het huis van bewaring, het Haagseveer en het distributiekantoor Afrikaanderplein. Op het Haagseveer werd geopereerd in uniformen der *ff* daar anders geen binnenkomen mogelijk was. De overval op het distributiekantoor Afrikaanderplein op klaarlichte dag leverde een buit als ooit tevoren. Na al deze overvallen leefde Sam voort op dezelfde kalme en eenvoudige wijze van altijd. 28 Nov. 1944 was hij te Apeldoorn, waar ondergrondse strijders gevangen zaten. Sam werkte voor hun bevrijding en vocht zich dood tot de laatste kogel, de laatste ademtocht. Sam zal bij ons voort blijven leven en zal hij daarbij een lichtend voorbeeld voor ons zijn.