



Rut (ook Ruth) van Veenendaal werd geboren op 2 mei 1920 te Soest. Hij was lid van de Batouwse verkenners in Tiel en werkte als machinist bij de koopvaardij. Na het verbod op Scouting door de Duitsers hebben de leden via het dak van het clubhuis diverse materialen in veiligheid gebracht. Deze werden opgeslagen in de watertoren. De vader van verkenners Ruth was daar beheerder/ machinist. Ruth was een van de eersten die actief werd in het verzet.

Hij woonde in 1940 niet meer in Tiel maar was in de oorlog wel betrokken bij het Tielse verzet. Vanaf 1942 verleende hij hulp aan onderduikers. In eerste instantie deed hij dit zelfstandig in zijn woonplaats Soest. Zo was hij ook onder meer betrokken bij het maken van valse stempels voor persoonsbewijzen. In de loop van 1943 werd Van Veenendaal door de LO-leiding naar Tiel gezonden om de activiteiten daar en in de Betuwe mede te organiseren. Sedert februari 1943 verspreidde hij het illegale blad Trouw. In Soest maakte hij deel uit van knokploeg Soest, die overvallen pleegde op de gemeentehuizen van Maartensdijk, Kesteren en Ochten en de distributiekantoren in Geldermalsen, Ochten en Tilburg. Op 3 november 1943 doodden ze de Centrale Controledienst-ambtenaar Muller.



Rond 10 januari 1944 werd Het Duikje door verraad van een in de buurt werkende dienstbode overvallen door de Sicherheitspolizei (Sipo). Het Duikje was een diep in het bos bij Lage Vuursche gelegen blokhuut die verzetsmensen uit Soest, Baarn en Bilthoven gebruikten als onderkomen voor onderduikers en bewaarplaats voor wapens en munitie. De aanwezige verzetsmensen wisten te ontkomen, maar er werd een namenlijst en foto's van verzetsmensen gevonden. Hierdoor kon de Sipo verschillende verzetsmensen, onder wie Van Veenendaal, in de nacht van 11 op 12 februari 1944 arresteren.



Het pro-Duitse dagblad De Teisterbander bericht dat een drietal terroristen, waaronder de Tielenaar R. van Veenendaal, door het Polzeistandgericht te Soest op 14 februari ter dood werd veroordeeld. Op 16 februari 1944 werd hij in Amsterdam met vijf anderen gefusilleerd en op bevel van de Duitsers provisorisch begraven in een massagraf in de duinen bij

Overveen. Rut is begraven op Eerebegraafplaats Bloemendaal te Overveen. Hij wordt op twee oorlogsmonumenten in Tiel herdacht, het herdenkings-monument bij de St. Maartenskerk en de Gedenkborden in de Dominicuskerk Tiel.

In Tiel werd de eerste Scoutinggroep gevestigd rond 1912. Vanaf die tijd tot nu hebben er groepen gedraaid als de Batouwse Padvinders en de Katholieke St. Maartensgroep. Alle kleine verenigingen zijn later samengekomen in één groep, Scouting Tiel.



Meer informatie

[Rut VAN VEENENDAAL | Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal \(eerebegraafplaatsbloemendaal.eu\)](http://eerebegraafplaatsbloemendaal.eu)

[Rut van Veenendaal \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://oorlogsgravenstichting.nl)

[Rut van Veenendaal | Erelijst van Gevallen 1940-1945](http://erelijstvangevallen.nl)

[Tiel, 'Krijger voor hij dodelijk getroffen wordt' - Nationaal Comité 4 en 5 mei](http://nationalecomite.nl)

[Oorlogsslachtoffers in Tiel \(oudheidkamer-tiel.nl\)](http://oudheidkamer-tiel.nl)

[Archief van de Scouting te Tiel, voorheen de Padvinderij, Collectie van Gessel, 1936 - 2008 \(NL-TIRAR - 0507\) \(archivesportaleurope.net\)](http://archivesportaleurope.net)

Hoort zegt het voort ...de Geschiedenis van Scouting Tiel 1999 door G.A. Overdijk

