



Roelof Bernardus Edzes wordt geboren 11 januari 1923 in Groningen. Hij was een zoon van Hendrik Edzes en Johanna Magrieta Bierling. Zijn vader was eerder getrouwd met Neeltje Fockens. Uit dit huwelijk werden zijn halfzus Elsiina en halfbroer Gerrit Paul geboren. De familie was remonstrants.

Samen met zijn broer Gerrit was hij voor de oorlog lid van waterscoutinggroep de Bevers. Hun vader was voorzitter van de afdeling Groningen van de PVN.

De broers kwamen uit een familie van boekhandelaars; zij verkochten en vervaardigden ook zelf drukwerk. In de oorlog raakten Gerrit en Roelof betrokken bij het studentenverzet. Zij verspreidden kranten en gebruikten de boekhandel als opslagplaats van voedsel en kleding voor onderduikers.

Op 20 juni 1944 werden beide broers tegelijkertijd opgepakt voor het drukken van stukken voor het studentenverzet. Roelof en Gerrit hebben gevangen gezeten in Kamp Amersfoort tot 11 oktober 1944. Roelof had kampnummer 2495 en Gerrit 2496. Vervolgens belandden zij in concentratiekamp Neuengamme.



Vanaf 20 april 1945 werden duizenden gevangenen van Neuengamme in schepen geladen, waaronder de Cap Arcona en achtergelaten in de baai van Lübeck. Op die manier probeerden de nazi's het bewijs dat het concentratiekamp had bestaan te verdoezelen. De geallieerden, die de schepen aanzagen voor troepentransportvaartuigen, brachten de schepen op 3 mei 1945 tot zinken, waarbij naar schatting 7000 tot 8000 mensen omkwamen. Roelof was hierbij.

Meer informatie:

[Roelof Bernardus Edzes | Digitaal Monument Neuengamme \(vriendenkringneuengamme.nl\)](https://www.digitaalmonumentneuengamme.nl/)

[Roelof Bernardus Edzes \(oorlogsgravenstichting.nl\)](https://www.oorlogsgravenstichting.nl/)

[Roelof Bernardus Edzes | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](https://archieven.nl/)

[Archieven.nl - Edzes, Roelof Bernardus \(Groninger Archieven\)](https://archieven.nl/)

[De ramp met de Cap Arcona | Stichting Vrijheid in herdenken](https://www.stichtingvrijheidinherdenken.nl/)

[Cap Arcona \(schip, 1927\) - Wikipedia](https://nl.wikipedia.org/wiki/Cap_Arcona)

[Verschwinden in Deutschland - Imke Müller-Hellmann - Google Boeken](https://books.google.nl/books?id=...)

[Nieuwsblad van het Noorden » 20 apr 1936 - Art. 304 | Delpher](https://www.delpher.nl/nieuwsblad/van-het-noorden/20-apr-1936-art-304)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Hindrik Edzes \(1879-1965\) » Stamboom Ten Have » Genealogie Online](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.