



René Gijsbertus Antonius Höppener werd geboren in Roermond op 9 juli 1903. Hij was de zoon van Petrus Hubertus Marie Höppener en Marie Catharina Cornelia Smits. Hij had twee jongere broers Kees en Louis en een zusje Maria. Zijn zusje ging het klooster in en noemde zich zuster Maria Christilla van het Arme Kind Jezus. Zijn broer Kees werd pastoor.

René zat op het gymnasium B aan het Bisschoppelijk College Roermond. Hij ging rechten studeren aan de Rijksuniversiteit Utrecht en haalde op 14 januari 1926 zijn doctoraal examen rechtswetenschappen. Hij trouwt in Helmond op 27 december 1927 met Theodora Maria Josepha Cornelia Raijmakers uit Helmond.

René heeft samen met Pim Froger, Prof. Dr. Jan de Quay en Dr. Toon Ramselaar druk uitgeoefend op de Katholieke kerk om Scouting te erkennen. Door met veel tactiek te werken, wisten ze te realiseren dat de goedkeuring door de bisschoppen er in januari 1930 dan toch eindelijk kwam. Als officiële geboortedatum van de Katholieke Verkenners werd 23 april 1930, St. Jorisdag, aangehouden.

In 1932 worden twee verkennergroepen opgericht op het Bisschoppelijk college in Roermond, de Sint Franciscusgroep voor externe leerlingen en de Sint Michielsgroep voor interne leerlingen. De Sint Franciscusgroep begint in 1932 met acht verkenners. De groepen maken veel gebruik van een stuk bosgrond op het landgoed Schöndeln, dat het college speciaal voor buitenactiviteiten heeft aangeschaft. De verkenners namen in augustus 1933 deel aan de 4e Wereld Jamboree in Gödöllő, Hongarije. René Höppener wordt hopman bij de groep en Jo Cals is één van zijn verkenners was. Op het Franciscusfeest op 4 oktober 1935 neemt René afscheid van de groep.

René was Hoofdkwartierscommissaris van de Katholieke Verkenners en lid van het bestuur van de Wereld Jamboree '37. Hij was hier ook een van de kampleiders. Hij werd hiervoor onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Ook zijn broers Kees en Louis waren actief binnen de Katholieke Verkenners. Zijn broer Louis werd in mei 1932 vaandrig bij de Car. Borromaeusgroep in Arnhem en stopt daar in april 1933. Hij verhuisde toen naar Roermond en werd daar groepsleider en hopman van de St. Christoffelgroep. In 1934 werd hij assistent districtscommissaris voor de Katholieke Verkenners in Roermond. Zijn broer Kees was aalmoezenier.

Hoofdverkenner Rambonnet treedt in 1937 af en de NPV en KV richten samen de Nationale Padvinderraad op, waarvan Prins Bernhard voorzitter wordt. Arie Oosterlee wordt hoofdcommissaris van de NPV en mr. René Höppener van de Katholieke Verkenners.





René zat tijdens de oorlog enige tijd gevangen vanwege illegale activiteiten.

Na de oorlog bleef hij actief binnen Scouting. Hij was de contingentsleider voor de Katholieke Verkenners bij de 6^e Wereld Jamboree naar Frankrijk in 1947. Deze Jamboree zou oorspronkelijk in 1941 gehouden worden, maar ging door de oorlog niet door. De tweede keuze was om de jamboree te houden in 1946. Door verschillende redenen, te weinig voorraden, moeilijke reis mogelijkheden en andere prioriteiten werd besloten om het nog een jaar uit te stellen. In 1947 werd de Jamboree alsnog gehouden en werd het thema "Peace Jamboree / Jamboree de la Paix" gebruikt. (Vredes Jamboree). Zijn broer Kees was toen de contingentsaalmoezenier.

Hij was een Roermondse katholieke politicus en bestuurder met een lange staat van dienst in het openbaar bestuur. Hij werd al op zijn vierentwintigste raadslid. Aanvankelijk was hij advocaat en docent en nadien kantonrechter. In Roermond was hij wethouder en na de bevrijding van Roermond (waarnemend) Burgemeester en later gedeputeerde van Limburg. Hij werd in 1956 in het kabinet-Drees III staatssecretaris voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen onder Jo Cals.

Hij ontving op 22 april 1953 de Zilveren Vlaamse Gaai voor zijn grote verdiensten voor de verkennerij. Hij werd Ridder en Officier in de Orde van Oranje Nassau (in 1937 en 1949), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (1959) en Ridder in de Orde van de Heilige Gregorius van Vaticaan Stad.

René Höppener overleed op 24 augustus 1982 in Roermond.

In 1994 werd de fusiegroep van Scouting St. Jozefgroep en de Hoogendijkgroep vernoemd naar René Höppener. De Hoogendijkgroep, die voor de oorlog Prins Bernhardgroep heette, is na de oorlog vernoemd naar verzetsstrijder en scout ds. Hoogendijk.

Meer informatie

[Registratie Maria Louisa Josephina Höppener & Cornelis Anna Hubertus Höppener & Petrus Hubertus Marie Höppener & Rene Gijsbertus Antonius Höppener & Marie Catharina Cornelia Smits & Louis Martin Maria Höppener in 1915-1939 te Roermond » Open Archieven](#)
[Cornelis Anna Hubertus Höppener \(1906-1970\) » Bidprentjes Van den Berg - 58.359 prentjes, 100% in gescand \(enkele dubbelzijdig\). » Genealogie Online](#)
[René Höppener - Wikipedia](#)
[Mr. R.G.A. \(René\) Höppener - Parlement.com](#)
[René Höppener - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)
[De Nederlandse Padvindere - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)
[Miguel Pro Waterscouting - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)
[Geschiedenis - Scouting Aarle-Rixtel](#)
[Studiezaal Nijmegen - De Gelderlander 6/12/1937](#)
[Leidersblad; officiële uitgave voor de leidsters en leiders van de Katholieke Jeugdbeweging, 1947, no. 6, 1947 » 1947-06 - Pag. 11 | Delpher](#)

[Onderscheiding Rene Gijsbertus Antonius Hoppener \(in het jaar 1815-1993\) te » Open Archieven](#)

[Onderscheiding Rene Gijsbertus Antonius Hoppener \(in het jaar 1815-1993\) te » Open Archieven](#)

[Onderscheiding Rene Gijsbertus Antonius Hoppener \(in het jaar 1815-1993\) te » Open Archieven](#)

[Onderscheiding Rene Gijsbertus Antonius Hoppener \(in het jaar 1815-1993\) te » Open Archieven](#)

[Wereldjamboree 1947 - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[Leidersblad; officiële uitgave voor de leidsters en leiders van de Katholieke Jeugdbeweging, 1947, no. 6, 1947 » 1947-06 - Pag. 10 | Delpher](#)

Kampgids Wereld Jamboree 1937

Boek 100 jaar Scouting in Roermond

Archief Nationaal Scoutingmuseum Baarn / Wereld Jamboree 1947 Frankrijk



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.