



Reinder Lodewijk Keizer is geboren in Den Helder op 26 juni 1905. Hij had één broer en was getrouwd met Antonia Maria Keizer-Koomans. Ze hadden 4 kinderen.

Reinders familie kent een lange militaire traditie; zowel zijn overgrootvader, zijn grootvader als zijn vader zijn beroepsmilitair geweest. Vanuit die achtergrond zou Reinder zich op 17-jarige leeftijd voor enige tijd aansluiten bij de Vrijwillige Landstorm te Waalsdorp.

Waarschijnlijk was hij ook actief bij Scouting omdat als motivatie voor deelname aan de Landstorm gegeven wordt dat dit veel weg heeft van Scouting, dus veel buitenleven. In 1923 behaalt Reinder het diploma B aan de HBS Raamstraat in Den Haag en daarna volgt hij de handelsschool. In 1925 behaalt hij het eindexamen van de Openbare Handelsschool met 5-jarige cursus. Hij is dus de eerste van het geslacht Keizer met een middelbare opleiding.

Reinder was in de oorlog aangesloten bij de LO Eindhoven-Geldrop, evenals Schoenmakers te Eindhoven, van Gestel en Heurkens te Geldrop en gebr. de Koning te Heeze. Zijn functie was het verschaffen van wapens. Hij werd op 14 mei 1944 na een overval op het distributie kantoor van Geldrop samen met de gebr. de Koning gearresteerd. Met van Gestel en van Hoeven werden ze eerst in het kamp Haaren geïnterneerd en op 29 juli werd Reinder naar kamp Vught getransporteerd. Hij is daar op 9 augustus 1944 gefusilleerd.

Reinder wordt herdacht op het Provinciaal Gedenkteken 'De Brabantse Soldaat' in Waalre.

## Meer informatie

[PORTRET VAN MIJN VADER \(nmkampvught.nl\)](http://nmkampvught.nl)

[Reinder Lodewijk Keizer \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://oorlogsgravenstichting.nl)

[Reindert Lodewijk Keizer | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Reinder Keizer, Den Helder 1905 | In Memoriam | Brabantse Gesneuvelden 1940 - 2020](#)

[Keizer, Reinder Lodewijk | Nationaal Monument Kamp Vught \(nmkampvught.nl\)](http://nmkampvught.nl)

[Reinder Lodewijk Keizer \(Den Helder, 26-6-1905 - Vught, 9-8-1944\) | Oorlogslevens](#)

[Waalre, Provinciaal Gedenkteken 'De Brabantse Soldaat' - Nationaal Comité 4 en 5 mei Landstorm - Wikipedia](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.