



Wouter Gerhard Kuyck is geboren op 21 november 1886 in Den Helder. Hij was de zoon van Hindrik Kuyck en Joanna Adriana van de Velde.

Wouter was een 'out going man', sociaal bewogen, actief en een groot amateurfilmer. In 1907 werd hij adelborst eerste klasse, na de opleiding tot marine officier in Willemsoord.

Hij trouwde op 27 september 1918 in Middelburg met Wilhelmina Marina Smit. Ze kregen twee zoons Wouter Willem (1922) en Gerhard Marinus (1927) en twee dochters Augusta Johanna (1924) en Eisora Gerhardina (1932). In 1919 verliet hij de marine om voor de Nederlandse Telegraaf Maatschappij 'Radio Holland' te gaan werken. Hij werkte een aantal jaar in Nederlands Indië. Hij is drager van het Expeditiekruis van Bali en Boni.

Wouter was actief bij Scouting. In 1935 was hij penningmeester van afdeling Haarlem. Hij heeft de Wereld Jamboree in 1937 in Vogelenzang mee helpen organiseren en was daar mede verantwoordelijk voor radio en film. Hij maakt hier een lange kleurenfilm over. Hij begon al met filmen in de jaren '30, en al vroeg in kleur.

Wouter was ook tijdens de oorlog directeur van Radio Holland. Hij was in Bloemendaal en Haarlem de verspreider van het toenmalig illegale blad *Vrij Nederland*. Johan Lohman, directeur van het Instituut voor Talen- en Handelonderwijs aan de Wilhelminastraat in Haarlem, was hoofdverspreider van deze illegale krant. In zijn huis werd op dinsdagmiddag 23 november 1943 een inval gedaan en hierbij werd een pak met 500 exemplaren van 'Vrij Nederland' gevonden. Het gezin werd afgevoerd naar het politiebureau. De volgende dag werd het instituut van Lohmann doorzocht en daarbij werd onder andere een boekje gevonden met namen en adressen van verspreiders en lezers van 'Vrij Nederland' in Haarlem en Heemstede. De zaak was aan het rollen gebracht doordat verspreider Ernst Moorhoff was opgepakt. 'Foute' Nederlanders hadden bij hem 'Vrij Nederland' gezien en dit gemeld. De Sichterheidsdienst dreigden Moorhoff dat ze zijn vrouw, pas terug uit het ziekenhuis na een zware bevalling, ook zouden arresteren en verhoren. Onder die druk bezweek Moorhoff en noemde de naam van Lohmann. De vondst bij Lohmann van het adresboekje had zeer ernstige gevolgen. In de weken na Lohmanns arrestatie werden ongeveer vijftig personen gevangen genomen.



In december 1943 kreeg Wouter van de Duitsers een oproep zich te melden en dit deed hij. Hij bleek op de lijst te staan, die in handen van de Duitsers was gekomen. Na zijn arrestatie is Wouter na gevangenschap in Vught op 26 mei 1944 aangekomen in concentratiekamp

Dachau en op 17 augustus 1944 doorgevoerd naar concentratiekamp Mauthausen. Wouter verbleef in kamp Linz, maar werkte in kamp Mauthausen. Hij is op 28 december 1944 in Linz overleden, waarschijnlijk aan dysenterie.

Zijn zoon Wouter Willem is in de oorlog op een koopvaardijship van Delfzijl naar Engeland gevlucht (hij was een Engelandvaarder) en heeft daar in Enys House de opleiding tot marineofficier gevolgd. Bij zijn vertrek naar Zweden, zo verliep de vluchtroute naar Engeland, zeiden de Duitsers: 'als iemand op dit schip niet terug keert, arresteren wij een familie lid van je'. De familie heeft daarom lange tijd gedacht dat dit de reden van de arrestatie van vader Wouter was.

In het Nederlands monument - met de bronzen plakaten - in voormalig concentratiekamp Mauthausen staat o.a. de naam van Wouter Gerhard Kuyck.



Na de oorlog wordt in Haarlem de Broederschap van Oud-Advindere, Kring Haarlem opgericht. In de oprichtingsvergadering op 24 november 1945 worden de scouts herdacht die door oorlogsgeweld of door oorlogsomstandigheden hun leven gaven. Het zijn Hopman Jan Boes, Jaap Vroom, Jan van der Laarse, Herman de Vries, Wouter Kuyck en Johan van der Hulst.



Meer informatie

[HH153_03 Kampgids.pdf \(hv-hb.nl\)](#)

[Wouter Gerhard Kuyck \(1886-1944\) » Stamboom Roosegaarde / Bisschop » Genealogie Online](#)

[Registratie Wouter Gerhard Kuyck op 21 november 1886 » Open Archieven](#)

[Verzetsmuseum | Dachau | Persoon: Wouter Gerhard Kuyck Wouter Gerhard Kuyck | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Wouter Gerhard Kuyck \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Wouter Gerhard Kuyck - Beeld en Geluid Wiki](#)

[Mauthausen » REÜNIE 14 april](#)

[Raum der Namen \(mauthausen-memorial.org\)](#)

[Nederlands Monument Mauthausen - Mauthausen - TracesOfWar.nl](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Advindere, jrg 19, 1935, no 7, 1935 » 1935-07 - Pag. 13 | Delpher](#)

[De locomotief » 25 feb 1927 - Art. 164 | Delpher](#)

[NRC Handelsblad » 21 jul 1976 - Art. 19 | Delpher](#)

[De avondpost » 13 jan 1922 - Art. 68 | Delpher](#)

[Wouter Kuyck \(Den Helder, 21 november 1886 - Mauthausen \(Opper Oostenrijk\)/Linz III, 28 december 1944\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Wouter Gerhard Kuyck - Scoutpedia.nl](#)

Troeplogboek Groep 7 Haarlem, De Vliegende Pijl (augustus 1939-juli 1946). Bijgehouden door Remmelt van Wetter (privé bezit).

Brief december 1945 Broederschap oud padvinders Kring Haarlem, archief Scoutingregio Haarlem.

[Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief](#)
[Haarlems dagblad » 01 aug 1945 - Art. 40 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.