

Wim Lengton



Willem (Wim) Lengton werd op 4 april 1917 geboren in Zwolle. Hij was de zoon van Antonie Lengton en Jacoba Dijkstra. Hij had een broer Anton. Wim groeide op in een middenstandsgezin in Zwolle. Hij volgt de officiersschool te Kampen.

Wim was scout en lid van groep 1 in Zwolle. De groep werd opgericht op 19 december 1910 en is de oudste scoutinggroep in Nederland die nog actief is. Hij werd op 21 september 1929 geïnstalleerd als verkennersleider. Hij ging in 1933 naar de Rambonnet-stam en werd daar in april 1935 als voortrekker geïnstalleerd. In de zomer van 1937 kreeg hij zijn erkenning als vaandrig (scoutsleiding). Hij nam met 24 verkenners van zijn groep deel aan de 5^e Wereld Jamboree van 1937 in Vogelenzang. Erik Berding was voortrekker en stamcorrespondent bij de Rambonnetstam van zijn groep. Erik ging in de oorlog ook in het verzet en kwam om in concentratiekamp Sachsenhausen.



In de meidagen van 1940 vocht hij aan de Grebbelinie mee tegen de Duitse overmacht. Zijn leiderschapscapaciteiten die hij als verkennersleider ontwikkelde, toonde hij ook tijdens de meidagen. Na de capitulatie ging hij in Zwolle werken bij de Rijksdienst Werkverruiming en raakte hij betrokken bij het verzet. In juni 1943 stuurt hij nog een brief naar Hopman van Kleffens en blikt terug op de tijd bij de padvinderij voor de oorlog. Toen Lengton zich in mei 1943 moest melden voor terugvoering in Duitse krijgsgevangenschap, weigerde hij en dook onder in Soest. Daar sluit hij zich aan bij een groep ondergrondse werkers, die zich bezighoudt met de verzorging van onderduikers. Als er niet meer aan bonkaarten te komen is, gaan de verzetsstrijders zelf kraken zetten om deze te bemachtigen.



Zo ontstaat de basis voor de LKP Soest. Lengton wordt al snel aan gesteld als leider van de knokploeg. Zijn verzetsnaam is Wim van Elst. Onder zijn leiding wordt een groot aantal kraken op gemeentehuizen en distributiekantoren uitgevoerd. Onder meer in Maartensdijk, Ochten, Opheusden en Kesteren worden door de knokploeg acties uitgevoerd. In november 1943 leidde hij de geslaagde overval op het kantoor van zijn voormalige werkgever, het Bureau voor Werkverruiming te Zwolle. Door de roof en vernietiging van een groot kaartenbestand wordt de tewerkstelling van arbeidskrachten in Duitsland ernstig bemoeilijkt. De meest bekende kraak van de knokploeg Soest is die van het gemeentekantoor te Tilburg; de zogenaamde 'zegeltjeskraak'. Deze kraak is door historicus Lou de Jong een van de belangrijkste verzetsacties van de oorlog genoemd. Op klaarlichte

dag werden 105.000 controlezegels geroofd, waardoor de Duitse plannen voor een nieuw controle systeem werden ondermijnd.

Wim Lengton zit aanvankelijk ondergedoken in Soest. Hier komen leden van de knokploeg vaak bijeen bij 'Mama Beekman' aan de Van Lenneplan. Daarnaast is een waterleiding-kantoor, vlakbij station Soestduinen, een veelgebruikte ontmoetingsplek. Na het oppakken van 'koerierster' Miep Oranje duikt een aantal knokploegleden, onder wie Lengton, onder in Amersfoort. Hij zit bij de familie Dribergen ondergedoken, waar hij onder meer in contact komt met Bob Scheepstra, die dan de leiding heeft over de LKP in Oost-Nederland.



In de nacht van 12 op 13 februari 1944 wordt hij door de Sicherheitsdienst (SD) van zijn bed gelicht. Zijn arrestatie voltrekt zich in de nasleep van de mislukte overval, de voorgaande dag, door een RVV-groep op het distributiekantoor te Amersfoort. Hij werd ingesloten in het Huis van Bewaring aan de Weteringschans in Amsterdam. Op 10 april werd hij naar het Oranjehotel in Scheveningen overgebracht en kwam terecht in cel 701. Hij werd hij standrechtelijk ter dood veroordeeld en op 14 april 1944 op 27 jarige leeftijd op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd. Jan Hoberg, verzetsstrijder en scout uit Alkmaar werd tegelijk met hem gefusilleerd.

Door zijn padvindergroep wordt, illegaal, een in memoriam uitgegeven.

In Groepsblad De Gong schrijft hopman van Kleffens op 5 mei 1945 *Wim en Erik zullen noode gemist worden bij de uitvoering van de groote taak die voor ons ligt en waaraan zij waardevolle medewerkers hadden kunnen zijn; de geestelijke en zedelijke wederopbouw van ons volk. Voor het scheppen van de mogelijkheid daartoe hebben zij hun leven gegeven; aan hun vrienden de taak om zich die offers waardig te toonen en hun geest in onze daden te doen medearbeiden aan het werk, waarvoor zij de grondslag hebben gelegd. Eerbied, bewondering en dankbaarheid vervullen ons voor het voorbeeld dat zij gaven tijdens hun leven, in hun strijd en bij hun sterven*

in de vervulling van hun plicht tegenover God en hun land.

Wim wordt op 13 april 1946 herbegraven op de Eerebegraafplaats Bloemendaal in Overveen. Hopman van Kleffens spreekt hier namens de Zwolse padvinders.



Na de oorlog werd op 6 oktober 1945 zijn oude Groep 1 in Zwolle hernoemd in Vaandrig Lengton groep. In Amersfoort werd een stam naar hem vernoemd. Wim ontving postuum het Verzetsherdenkingskruis.



Meer informatie

[Willem Lengton - Wikipedia](#)

[Willem Lengton \(1917-1944\) » Database Langton / Lengton / Lington - Heil - Rahder » Genealogie Online](#)

[KP-Soest - Wikipedia](#)

[Feiten en ficties rond Amersfoort - Overval op Distributiekantoor Amersfoort \(1944\) nader onderzocht \(afvn.nl\)](#)

[Willem Lengton \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Willem Lengton | Digitaal Namenmonument Oranjehotel](#)

[Willem LENGTON | Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal \(eerebegraafplaatsbloemendaal.eu\)](#)

[Willem Lengton | Erelijst van Gevallen 1940-1945](#)

[lefthandshake.pdf \(scoutscan.com\)](#)

[bol.com | Willem Lengton, de Zwolse verzetsheld, R.M. Schalekamp | 9789078336020 |](#)

[Boeken](#)

[Verzetsherdenkingskruis \(geni.com\)](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no. 7, 1937 » 1937-07 - Pag. 28 | Delpher](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 15, 1929, no. 12, 1929 » 1929-12 - Pag. 52 | Delpher](#)

[Vaandrig Lengton Groep - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\) 20070912.pdf](#)

Scouting op eigen wijze, Negentig jaar Vaandrig Lengton Groep Groep 1 Zwolle door Ronald Schalekamp.

Foto: 1938 van Wim Lengton (links) samen met Dick van der Bend aan het scheren in een tent tijdens de Sneekweek (Collectie HCO).



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.