



Willem (Wim) Nicolaas Trijssenaar wordt geboren op 28 mei 1900 in Den Haag. Hij was de zoon van Christiaan Evert Franciscus Willem Trijssenaar en Adriana Maria Loef. Hij was katholiek en van beroep was hij badmeester.

Hij werd actief bij Scouting in Den Haag. In 1911 komt jhr. Ocker Repelaer in aanraking met Scouting. Een jaar later wordt de *Vereening voor Padvinders onder de Volksklasse Wij zijn Bereid* opgericht in Den Haag. Deze groep was tot 1925 en gelieerd aan de NPV. Op 29 december 1914 werd hen een vaandel aangeboden door het Haagse comité dat voedseluitreiking organiseerde voor Belgische vluchtelingen. De groep had zich ingezet voor de verdeling van voedsel bij het station Hollandsch Spoor en het vaandel werd hen als dank uitgereikt. In 1919 was jhr. Ocker Repelaer penningmeester van de groep. Als hij 37 jaar oud is, richt Repelaer in 1925 in Den Haag een scoutinggroep op onder de naam W.I.K. (Willen is Kunnen). De groep krijgt nummer 26. Uit de eerste opgerichte groep ontstonden meerdere padvindergroepen in Den Haag en omstreken tussen 1925 en 1938. De groep Wij Zijn Bereid wordt één van de WIK groepen. In 1927-1928 is Wim Trijssenaar secretaris van de groep.

Wim trouwde op 1 mei 1929 in Den Haag met Johanna Wilhelmina van Dien (1904-1991). Hij was toen chauffeur en zijn vrouw was onderwijzeres.

Voor de groepen koopt Ocker in 1934 in Wassenaar het landgoed Herco aan de Eikenlaan. Daar kwamen drie Scoutingclubhuizen en een woning. Willem wordt later oubaas van groep 26, waar Ocker Repelaer van Molenaarsgraaf groepsleider en hopman is. Ze stoppen beiden in september 1940.

In de oorlog was Willem actief in het verzet. Hij werd gearresteerd wegens illegaal werk op 24 juli 1942. Hij heeft gevangen gezeten in cel 504 in het Oranjehotel in Scheveningen tot mei 1943. Daarna werd hij in Den Bosch ter dood veroordeeld en gevangen gezet in Haaren en Utrecht. Hij werd gefusilleerd in Fort de Bilt in Utrecht op 22 september 1943.

Willem ligt begraven op het Nationaal Ereveld in Loenen. Hij ontving postuum het Verzetsherdenkingskruis.

De stam van de Haagse Scoutinggroep De Wolfskuil (W.I.K.) werd vernoemd naar hem: de Trijssenaarstam. Deze heeft bestaan tussen 1948 en 2006. Deze stam was de organisator van de roemruchte (in de Haagse districten dan) Midzomernachthike. Scoutinggroep De Wolfskuil is in de jaren '80 van de vorige eeuw opgegaan in Scouting Mackenzie. Deze groep is eind jaren '90 opgeheven door een tekort aan leden en vrijwilligers.



Meer informatie

[Willem Nicolaas Trijssenaar \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://www.willemnicolaas.com)

[Willem Nicolaas Trijssenaar | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Willem Nicolaas Trijssenaar | Digitaal Namenmonument Oranjehotel](#)

[View file | Nationaal Archief](#)

[Namenlijst Wassenaarse slachtoffers WO II - Inwoners Wassenaar - Gemeente Wassenaar](#)

[Loenen - Ereveld Loenen - - graf 712036 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[Verzetshedenkingskruis : S t/m U \(geni.com\)](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no 3, 1940 » 1940-03 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no 8, 1940 » 1940-09 - Pag. 24 | Delpher](#)

[Akte - Haags Gemeentearchief \(wiewaswie.nl\)](#)

[Wij zijn Bereid \(Den Haag\) - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[Adresboekjes 's-Gravenhage, 1927; p. 0061 \(Haags Gemeentearchief\) - Haags Gemeentearchief](#)

[Adresboekjes 's-Gravenhage, 1928; p. 0058 \(Haags Gemeentearchief\) - Haags Gemeentearchief](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.