



Willem ten Boom wordt geboren in Amsterdam op 21 november 1886. Ten Boom groeide op in Haarlem en was de zoon van Casper ten Boom, Haarlems bekendste klokkenmaker. Willem had een oudere zus (Betsie) en twee jongere (Nollie en Corrie). In het gezin Ten Boom speelde het christelijk geloof een belangrijke rol. Er heerste een blijmoedige vroomheid, die uiting vond in Bijbelstudie, samenzang, zendingsactiviteiten en geloofsgesprekken.

Hoewel Ten Boom was voorbestemd om zijn vader op te volgen in de horloge- en klokkenmakerswinkel, koos hij er voor om theologie te gaan studeren in Leiden. Hij werd predikant in 1916. Dat jaar trouwt hij met Christina (Tine) van Veen (1884-1958). Ze krijgen 4 kinderen: Casper (13 juli 1917), Hermiana (Hemmie) Johanna ten Boom (30 december 1918), Johannes Christiaan (Kik) (27 mei 1920) en Cornelia Arnold (Nol) Johanna (16 december 1921).

Het werk als gemeentepredikant kon hem geen volle bevrediging schenken en bovendien had, zoals hij dat zelf zei, *'het zendingssinsekt hem gebeten'*. De volgende stap in zijn loopbaan was een benoeming als predikant-zending in dienst van de Nederlandse Vereniging voor Israël (NVVI). Als voorbereiding op zijn nieuwe werk als zending studeerde Ten Boom van aan het Delitzschianum te Leipzig en voltooide zijn dissertatie over het rassen-antisemitisme. De rest van zijn leven wijdde Ten Boom aan de jodenzending en het schrijven van boeken over de schoonheid en de waarde van het Oude Testament. Daar liet hij naast zijn eigen huis in Hilversum liet hij een villa verrijzen, waar hij geestelijk en lichamelijk kwetsbare mensen opving. Dit zorginternaat werd door hem en zijn vrouw Tine, die leiding gaf aan het internaat, "Theodotion" (Godsgeschenk) genoemd. Theodotion bood in de oorlogsjaren en al lang daarvoor ook plaats voor joodse vluchtelingen uit Duitsland en Nederland.

Dominee Willem ten Boom was in 1932 oprichter van de Heideparkgroep. Hoewel hijzelf absoluut geen scout was maar een wetenschapper, zag hij wel het nut voor jonge mensen van Scouting. In mei 1932 vindt de eerste bijeenkomst plaats bij Willem ten Boom thuis. Voor deze bijeenkomst heeft hij ook Hopman Kaajan uit Utrecht uitgenodigd. Zijn zoon Kik wordt dan als lid geïnstalleerd. Kaajan wordt een jaar groepsleider en hopman van de groep en neemt in april 1933 afscheid. Ook Casper en zijn beide dochters worden actief bij Scouting. Hemmie werd in oktober 1939 welpenleidster bij Akela Ada van Keulen. De groep bestond naast de Gooische Treckers en de watergroep. De naam is ontleend aan het landgoed 'Heidepark' aan de Soestdijkerstraatweg waar hun groepshuis stond. De groep had een egaal bruine das.

De groep was onderdeel van de Nederlandsche Christelijke Vereeniging van Padvinders (NCVP). De NCVP werd in 1935 opgericht en was een voortzetting van de CJMV-padvinderij (Christelijke Jonge Mannen Padvinders Vereeniging in Nederland), die

werd opgericht in 1927 in Den Haag. Zowel de CJMV-padvinderij als de NCVP waren aan de NPV gelieerd in federatief verband. De NCVP werkte nauw samen met de NPV, onder andere voor de Wereld Jamboree in Vogelenzang in 1937.

Doordat er teveel leden kwamen, splitste in 1938 de Celliersgroep af. Tot zijn dood in 1946 is Willem ten Boom voorzitter van de Oudercommissie geweest. Daarnaast was hij ook de 'groepsgeestelijke'.

Tijdens de oorlog, toen Scouting verboden werd, stopte de groep niet. De stamleden vormden een kampeerclub en de kampen gingen gewoon door. Elk jaar, tot 23 april 1944, organiseerde Kik ten Boom Sint Jorisvieringen. De groep ging, onder de naam De Woudlopers, illegaal door en kwamen samen in het theehuis in de tuin van de familie Schadd aan de Soestdijkerstraatweg. De verkenners werden ingezet voor koerierswerk. Naar mate de oorlog vorderde moesten steeds meer leden stoppen omdat ze gingen studeren, als ex-militair opgeroepen werden of als dwangarbeider tewerk gesteld werden. Veel leden gingen in het verzet waaronder zijn zoon Kik.

In Duitsland heeft hij in 1928 kennism gemaakt met het nationaalsocialisme. Hij had daar een grote afkeer van. Terug in Nederland heeft hij zich na 1933, toen de nationaalsocialisten in Duitsland aan de macht kwamen, ingezet voor de opvang van Joden in Nederland. Ook tijdens de oorlog heeft hij, net als ook de rest van zijn familie, veel voor joden gedaan. Hij is diverse keren opgepakt en gevangen genomen. Op 28 februari 1944 werden zes gezinsleden door de Nazi's gearresteerd toen ze een gebedsbijeenkomst hielden in hun huis. Op dat moment waren er ook 6 onderduikers, vier joodse mensen en twee verzetsstrijders. Ze werden niet ontdekt door de Gestapo. Ook zijn zus Corrie ten Boom was heel actief in het verzet.

Uiteindelijk overleed Ten Boom op 13 december 1946 in zijn huis te Hilversum aan een ziekte die hij tijdens de oorlog in gevangenschap had opgelopen. Zijn graf op de Noorderbegraafplaats te Hilversum wordt beheerd door de Nederlandse Oorlogsgravenstichting.



Na de oorlog maken de groepen in Hilversum een enorme bloei door. Uit de Heidepark komt de Ten Boomgroep voort. Na de bloei in de tweede helft van de jaren veertig en begin jaren vijftig gaat het in de jaren zestig en zeventig minder met Scouting. De Ten Boom en Heidepark fuseren tot de Heidepark-ten Boomgroep. En in de eerste helft van de jaren zeventig fuseert de Heidepark-ten Boom met de Celliersgroep. Gekozen is toen voor de oorspronkelijke naam: Heideparkgroep.



Meer informatie

[Registratie Willem ten Boom op 21 november 1886 te Amsterdam » Open Archieven](#)

[Willem ten Boom \(1886-1946\) » Stamboom Laney » Genealogie Online](#)

[Willem ten Boom \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Oudbruin 3.0 | Plakboek | Portret Willem ten Boom](#)

[Geschiedenis | Scouting Heidepark](#)



[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no 9, 1939 » 1939-10 - Pag. 28 | Delpher](#)
[Willem ten Boom \(1886-1946\) - Find a Grave-gedenkplek](#)
[Willem ten Boom - Wikipedia](#)
Jaarboekje NCVP 1938
[CJMV-padvinderij - Scoutpedia.nl](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.